



Oktober 2014

Parochieblad

Sint Jan de Doper

Colofon

Jaargang 2
Oktober 2014

Pastoraal team:

- Pastoor/deken
M. Dorssers
tel.: 0416 - 33 21 81
- Diaken A. van Diessen
tel.: 06-22840500 of
0416 - 33 35 31
- Pastor Nguyen Duc Minh
tel.: 06 - 10651088 of
073 - 8795534
- Pastoraal assistente:
mw. A. Maaywee-de Kort
tel.: 06 - 25461048
- Pastoraal assistente:
mw. A. Meijers-Geurts
tel.: 0416 - 338109

Parochiecentrum / Centraal secretariaat:

St. Antoniuskerk
De Genestetstraat 1,
5144 SN Waalwijk
tel.: 0416 - 33 35 31

Het parochiecentrum is
iedere werkdag open van
09.00 u tot 12.30 u.

Openstelling

'Oude Pastorie'- Waspik

Kerkstraat 1,
5165 CE Waspik
Tel.: 0416-311215

Dinsdag
19.00 u – 20.00 u
Opgave misintenties

Woensdag
09.00 u– 12.00 u
Parochiemedewerk(st)er
aanwezig

Overige dagen: telefoon
wordt doorgeschakeld naar
het parochiecentrum.

Websites:

www.sintjanwaalwijk.nl
www.parochiewaspik.nl

Teletekst:

Pagina 111 van RTV Midden
Brabant (Ziggo: kanaal 42)

St. Antonius van Padua - St. Bartholomeus - St. Clemens - St. Jan de Doper

Allerzielen



Wij bidden voor onze dierbaren
met wie wij ons zo verbonden weten,
en van wie het gemis blijvend is:
dat zij in God geborgen mogen zijn,
dat hun tranen mogen worden weggewist
en hun vreugde volkomen moge zijn
in een blijvend licht.

Wij bidden voor hen die achterblijven,
die moeten leven met een leegte en de pijn:
dat de herinnering aan hun dierbaren
hen moge vervullen;
dat de naam waarmee ze gekend waren,
hen tot eeuwige vreugde mag zijn;
dat zij in de bron van hun bestaan
kracht en vertrouwen vinden
om te kunnen leven op een nieuwe wijze.

Mariakapel aan de Meerdijk te Waalwijk



Het initiatief tot het bouwen van de kapel, *uit dankbaarheid voor de bevrijding* van Waalwijk door de Schotten op 30 oktober 1944, werd genomen in het midden van 1946 door de toenmalige kapelaan Piet Ras en de heer Reinier van ter Berg. Deze heren lieten het oog vallen op een punt gelegen op de grens van de gemeente Loon op Zand en Waalwijk, aan het einde van de Kloosterweg, omdat daarlangs de eerste bevrijders Waalwijks grondgebied betraden. Op die plaats bevond zich een onooglijk, bouwvallig pakhuis. Al snel bleek dat dit gebouwtje kon worden gekocht en op 21 augustus 1946 werd door kandidaat-notaris L. Lanen de akte verleden tot oprichting van de Stichting Mariakapel St.-Antoniusparochie.

Artikel 1 van de statuten vermeldde:

“Het doel der Stichting is het bevorderen van de Mariadevotie. Zij tracht dit doel te bereiken door de inrichting van een Mariakapel in de Antoniusparochie in Waalwijk en alle andere wettige middelen die tot dit doel bevorderlijk zijn.”

De parochianen werden over de plannen ingelicht en een grote collecte bracht het voor

die tijd enorme bedrag op van meer dan 4600 gulden, welk bedrag al snel groeide tot ruim 7000 gulden.

Aan de Waalwijkse architect Jos van Hulten werd opdracht gegeven voor het maken van een ontwerp. Spoedig bleek dat ook anderen in Waalwijk met plannen rondliepen. Zij hadden een andere plaats op het oog en door collecten in de drie andere parochies hadden men reeds een bedrag van ruim 5000 gulden. De initiatiefnemers lieten zich hierdoor niet ontmoedigen en op 29 januari 1947 vond een vergadering plaats in hotel ‘De Twee Kolommen’ onder leiding van pastoor Jan Ras van de parochie St.-Jan. Na ruimshartig overleg werd besloten de kapel te verheffen tot: de Mariakapel der vier Waalwijkse parochies. Het bestuur werd uitgebreid met leden van de drie andere parochies. Hierna kon de bouw krachtig ter hand worden genomen. De uitvoering werd opgedragen aan de gebroeders Harry en Gerrit van Heesch te Waalwijk. Speciaal zij opgemerkt dat vader Harry en zijn zoon Bart, bekende gewelvenbouwers, met grote liefde en kunde, uit oude IJsselsteentjes, met de hand gekapt, dit kunstzinnige gebouw hebben opgetrokken. Op 20 september 1947 werd een oorkonde, vervaardigd door Henk van Beurden, ingemetseld, links van de ingang boven het wijwatervat. De gebrandschilderde raampjes, voorstellende de patroonheiligen van de vier Waalwijkse parochies, werden ontworpen en gemaakt door de jonge kunstenaar Wim Klijn.



De inzegening en ingebruikname vond plaats op 21 oktober 1947. Dit ging gepaard met een grote optocht van alle Waalwijkse verenigingen en geschiedde door pastoor Antoon Verhagen, pastoor van de Antoniusparochie.

Het voorlopige beeld werd megedragen in een stoet, omgeven door bruidjes uit de vier Waalwijkse parochies. Al spoedig werd door een milde gever, wiens naam onbekend moest blijven, het officiële beeld aangeboden. Het werd vervaardigd door de kunstenaar Wim Haring.



In verband met wijzigingen in het verenigingsrecht werden op 6 februari 1974 de statuten gewijzigd. Nu luidt artikel 2: "Het doel der Stichting is de herdenking van de bevrijding bij het einde van Wereldoorlog 1940-1945. Zij tracht dit doel te bereiken door instandhouding van een gedachteniskapel op een van de plaatsen waar de bevrijders Waalwijk zijn binnengekomen."

In het voorjaar van 1995 werd door een bevriende familie, uit dankbaarheid aan Maria, het fraaie toegangshek geschonken.

Op 5 mei 1995 werd door Sir Derik Lang, generaal b.d. van de Highland Division, een monument onthuld in de voortuin van de kapel. Hierop staat het embleem van de Camerons en de Seaforth Highlanders die op 30 oktober 1944 Waalwijk hebben bevrijd.



Op 29 oktober 1995 bracht een Waalwijkse delegatie een bezoek aan Schotland. In Fort George te Iverness werd door mr. R.H.J. van Schaik, burgemeester van Waalwijk, een bronzen plaquette onthuld ter herinnering aan de bevrijding van onze stad. Een replica hangt in de kapel.



In de maanden mei (Mariamaand) en oktober (bevrijding van Waalwijk) is de gevel feestelijk versierd met lampjes.

De kapel wordt jaarlijks bezocht door duizenden bezoekers. Er branden altijd kaarsjes en er staat vaak een zee van bloemen. De kapel blijkt te functioneren als stiltecentrum en rustpunt voor christenen, passanten en toeristen. In de stilte van de kapel kan men even de tijd nemen om te bidden en tot rust te komen.

Jan van Beurden ✧



Zondag 12 oktober 1947:
Foto: Inzegening Mariakapel door
pastoor Verhagen (Antoniusparochie),
predikatie door pastoor Ras (St. Jansparochie)

Kort

Contact

Voor allerlei zaken die onze parochie betreffen kunt u contact opnemen met het parochiecentrum via de website:

www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/

Geef als onderwerp op:

- Secretariaat
- Kerkhof
- Financiën
- Kerkleden
- Vrijwilligers
- Redactie parochieblad

TV-Programma's rond Allerzielen

- KRO – Ode aan de Doden:
27 oktober tot en met 30 oktober om 19.25 uur op NPO2
- KRO – Ode aan het Leven:
30 oktober om 19.25 uur op NPO2
- RKK – Allerzielen:
1 november om 18.05 op NPO2

Parochieblad

Het kerstnummer van ons parochieblad zal op 16/17/18 december 2014 bezorgd worden bij de 'abonnees'. Dit zijn de deelnemers aan de parochiebijdrage. Copij voor dit nummer kunt u tot en met vrijdag 5 december inleveren op het parochiecentrum of via de website versturen.

Bingo-middag zieken

Op dinsdagmiddag 28 oktober had de 'werkgroep ziekenbezoek' van de voormalige Antoniusparochie een gezellige middag in het parochiecentrum op het programma staan voor de zieken die de dames regelmatig bezoeken. Naast koffie of thee met iets lekkers kon men prijsjes verdienen met bingo en kon men naar hartelust meezingen met de liedjes die het 'Gezelligheidskoor RWW' ten gehore bracht. Tussendoor was er tijd voor een drankje en een hapje. In het voorjaar zullen de zieken opnieuw worden uitgenodigd, dan voor een gezellige middag met als afsluiting een koffietafel met alles erop en eraan.

Onderhoud

Begin oktober is een schildersbedrijf begonnen aan onderhoudsschilderwerk van de St. Antoniuskerk. Vooral aan de zuidkant bleek de verf te zijn verpulverd. Het betreft de boeiboorden en oversteken rondom het kerkgebouw. Ook de galmgaten van de toren worden opnieuw geschilderd evenals de hardhouten toegangsdeuren van de kerk. Na het klaren van de klus kan de kerk er weer een aantal jaren tegen!

Begraafplaatsen

Het hele jaar door zorgen zowel een professioneel tui-niersbedrijf als groepen vrijwilligers voor het onderhoud van de vijf parochiebegraafplaatsen. Het betreft twee begraafplaatsen in Waspik en drie in Waalwijk. Vooral rond Allerzielen zijn ook veel mensen actief met het verzorgen van de graven. Er wordt ge-poetst en geharkt. De ver-welkte planten maken plaats voor bloeiende chrysanten. Elk jaar opnieuw willen wij zo

onze dierbare overledenen herdenken.

Website

Op onze website www.sintjanwaalwijk.nl treft u sinds juli jl. ook het parochieblad aan. In het papieren parochieblad worden de foto's in grijstinten afgedrukt, op de website treft u deze in kleur aan.

Tuinonderhoud



Nu de herfstbladeren naar beneden dwarrelen is er voor de tuingroep die het onderhoud rond de St. Antoniuskerk/Parochiecentrum verzorgt veel werk aan de winkel. Er wordt gesnoeid, geschoffeld, geharkt en vooral veel blad geruimd. Regelmatig moet er een aanhanger aan te pas komen om het groenafval naar de milieustraat af te voeren. Om de veertien dagen verschijnt deze groep op maandagochtend op het parochiecentrum om alles tot in de puntjes te verzorgen. Daarna staat de welverdiende koffie (met regelmatig iets lekkers) in de parochiezaal klaar! Tuinlui, hartelijk dank voor jullie inzet!



Kerstverhalen, gekozen door Antoine Bodar

In de kersttijd denken mensen eens te meer na over leven en dood, vriendschap en geborgenheid, vrede en tevredenheid, onschuld en zuiverheid. "Zij worden even (bijna) als kinderen die elkaar gunnen kunnen."

Goede kerstverhalen zijn Antoine Bodar dierbaar. Hij ontdekte kerstverhalen die ertoe doen en stelde zijn eigen bundel samen.

Opgenomen zijn, naast het kerstevangelie zoals Lucas dat heeft geschreven, verhalen van onder anderen Anton Tsjechov, Gerard Walschap, Godfried Bomans en Vonne van der Meer. De bundel bevat ook een persoonlijke inleiding van Antoine Bodar over het kerstgevoel en het gemeenschappelijke van kerstverhalen.

Deze paperback van 168 pagina's wordt uitgegeven door uitgeverij Meinema. Prijs: € 15,90

www.boekencentrum.nl
www.uitgeverijmeinema.nl

Paus tot Europeanen: wees asielzoekers nabij

Paus Franciscus heeft op 2 oktober de Europeanen opgeroepen om asielzoekers nabij te zijn. "Ik vraag alle mannen en vrouwen van Europa om de deuren van hun harten te openen." Dat zei hij tijdens een bijeenkomst met overlevenden en nabestaanden van slachtoffers van een scheepsramp bij het eiland Lampedusa ongeveer een jaar geleden.

"Ik vind het moeilijk om tot u te spreken, omdat ik niet weet wat ik u moet zeggen. Ik kan niet goed uitdrukken wat ik voel, want woorden zijn niet genoeg om te beschrijven hoe u geleden heeft. Dit kan alleen in stilte worden overwogen, met tranen en door te proberen dicht bij u te zijn", zei Franciscus tot de groep die onlangs in Lampedusa de ramp van vorig jaar heeft herdacht. Bij de ramp verdronken zo'n 370 mensen, de meeste afkomstig uit Eritrea en Syrië. Ongeveer vijftig vluchtelingen overleefden het; die wonen nu in Nederland, Duitsland, Noorwegen, Denemarken en Zwitserland.



De verdwenen synagoge

In 1902 gaat een fraaie nieuwe synagoge het straatbeeld in Besoyen sieren. Maar kort daarna daalt het aantal joden drastisch met als gevolg dat een tiental jaren later de synagoge nog maar sporadisch wordt gebruikt. Na een korte opleving in de jaren dertig van de vorige eeuw worden de deuren kort voor de Tweede Wereldoorlog definitief gesloten. De Tweede Wereldoorlog wordt een inktzwarte vlek in de geschiedenis van de joden. Bij het uitbreken hiervan woont nog een gering aantal joden in Waalwijk. Als in juni 1942 op last van de bezetter een lijst van joodse inwoners moet worden ingediend, staan er in Waalwijk vijftwintig en Waspik vijf in-

woners op. Aan de hand van de gemeentelijke gegevens kan de systematische uitroeiing waartoe Hitler en zijn trawanten hebben besloten, efficiënt worden aangepakt. Sommige joden wachten het bevel voor transport niet af en duiken onder. Vijftien personen van de hiervoor genoemde lijsten hebben de oorlog zo overleefd. Daaronder acht leden van de familie De Jong uit Waalwijk. De in Waspik wonende leden van deze familie overleven de oorlog niet. Zij worden op hun vlucht in België gearresteerd en kort erna op transport gesteld naar Auschwitz-Birkenau. Daar aangekomen worden ze direct vermoord. Ook negen joodse inwoners van Waalwijk vinden de dood in concentratiekampen. Slechts twee mensen overleven de deportatie.



Synagoge Besoyen

In 1965 valt het gebedshuis ten prooi aan de slopershamer. Op de plaats waar de Synagoge stond (nabij de Tempelierstraat) werd op 12 mei 1969 een monument onthuld. De tekst luidt:

Oppericht door de gemeente Waalwijk op de plaats waar van 1884 tot 1965 de synagoge stond, ter nagedachtenis aan de joodse ingezetenen van Waalwijk, die in de Tweede Wereldoorlog weggevoerd en nimmer teruggekeerd zijn.

Mgr. De Korte:

Misbruik godsdienst bestrijden gezamenlijke taak christenen en moslims

De laatste tijd worden wij in de media op een indringende wijze geconfronteerd met extreem geweld in naam van de Islam. Deze godsdienst wordt door wrede extremisten gegijzeld. Met name de onthoofding van westerse gijzelaars heeft een golf van verontwaardiging en ook angst veroorzaakt. Maar de lijst van misdaden is helaas veel langer. Christenen worden gedwongen zich tot de Islam te bekeren; huizen en kerken gaan in vlammen op en alle christelijke symbolen die djihadstrijders op hun pad tegenkomen worden kapot geslagen. Westerse christenen maken zich ernstig zorgen over het lot van hun geloofsgenoten in het Nabije Oosten. Ook andere minderheden worden ernstig bedreigd. Overigens zijn de meeste slachtoffers van het islamitisch geweld moslims.

Voorgehouden spiegel

Het gruwelijke moslimgeweld houdt ons christenen een spiegel voor. Eeuwenlang is er ook in naam van het christelijk geloof immers geweld gesanctioneerd. Ik denk aan de kruistochten, de Inquisitie en de godsdienstoorlogen in de 16^e en 17^e eeuw. Nog in 1914 hebben Duitse en Franse priesters kanonnen gezegend. Onze geschiedenis is in veel opzichten niet fraai en een reden tot schaamte en bescheidenheid in het oordeel over anderen. Voor zover ik kan inzien, hebben de beide wereldoorlogen binnen de christelijke wereld rond geweld en geloof echter een waterscheiding aangebracht. Geen serieuze christelijke kerkleider zal sindsdien geweld vanuit het geloof zegenen of verheerlijken. Menselijk geweld is het gevolg van onze gebrokenheid en staat principieel in het teken van zondig falen en tragiek.

Geweld is falen

In het evangelie vraagt Jezus ons op persoonlijk niveau om geweld te stoppen door de andere wang toe te keren. Zo kan de vicieuze cirkel van geweld en nieuw geweld worden doorbroken. Wij moeten voor hen die ons vervolgen bidden en hen zegenen. Het katholicisme is echter niet principieel pacifistisch als het gaat om de staat. In de vroegste tijd waren er geen christelijke soldaten in het

Romeinse leger, alleen al vanwege de verplichte eed op de vergoddelijkte keizer. Voor de eerste gelovigen was alleen Jezus Heer. Maar al ver voor de bekering van keizer Constantijn in de vierde eeuw, lezen wij in christelijke bronnen over gelovige militairen. Na de kerstening van de keizer gaan de theologen intensief nadenken over de vraag wanneer een oorlog rechtvaardig of onrechtvaardig is. De rechtvaardige oorlog wordt aan strenge criteria gebonden. Er zijn echter situaties dat de overheid met geweld een groot kwaad moet stoppen. Hét voorbeeld dat in dit opzicht tot de verbeelding spreekt, is natuurlijk de bestrijding van het nationaal-socialisme geweest. Alleen door gemeenschappelijke actie van de geallieerden kon de ondergang van de nazidictatuur worden gerealiseerd. Maar vanuit het evangelie zal niemand trots zijn op dat geweld. De toenmalige grote verwoestingen in Duitsland hebben christenen niet doen juichen. Integendeel, het leed van het Duitse volk na de overwinning riep vooral verdriet en een gevoel van falen op. Eigenlijk had het niet zo mogen zijn.

Het kwade met het goede overwinnen

Het is te hopen dat de omslag in het christelijk denken rond geweld en geloof ook breed binnen de moslimwereld mag groeien. Het extreme geweld van moslimfundamentalisten zou alle vredelievende moslims moeten mobiliseren. Het geweld in het Midden-Oosten moet stoppen zodat mensen in vrede kunnen leven en kunnen bouwen aan de toekomst van henzelf en hun kinderen. Christenen en moslims zouden schouder aan schouder moeten staan als hun godsdienst wordt misbruikt om mensen uit elkaar te spelen en conflicten op te stoken. Degenen die in naam van hun geloof gruwelijke daden verrichten, ondermijnen het geloof tot in de kern. Het geweld mag nooit het laatste woord hebben. Integendeel, wij moeten het kwade overwinnen door het goede. Christenen en moslims zijn juist vanuit hun geloof in de Schepper geroepen om elkaar als broeders en zusters te behandelen. Richtinggevend blijft de gouden regel: behandel de ander zoals jezelf behandeld wil worden. Het huidige geweld van de islamitische extremisten mag dat nooit verduisteren.

*Column van mgr. Gerard de Korte,
bisschop van Groningen-Leeuwarden*

Allerzielen erkend als immaterieel erfgoed

Allerzielen is sinds oktober 2013 geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Het is het eerste levensloopritueel op de Nationale Inventaris. Deze bijzondere traditie, waarin de overledenen van het afgelopen jaar worden herdacht, is hiermee erkend als immaterieel erfgoed. Allerzielen wordt tegenwoordig in heel Nederland gepraktiseerd en vindt jaarlijks plaats op 2 november.

Op de meeste Nederlandse begraafplaatsen worden op 2 november de overledenen herdacht van het afgelopen jaar, in warme en bijzondere bijeenkomsten die bol staan van herinneringen. Allerzielen staat bekend als het feest van het licht. Op 2 november worden de paden van begraafplaatsen verlicht met fakkels en worden allerlei bijzondere activiteiten georganiseerd. Van oorsprong een religieus feest, is het nu een viering voor alle gezindten, waarin licht, warmte en herinneringen centraal staan. Het is allang geen exclusief katholiek of Brabants gebruik meer; in het hele land voelen grote groepen mensen zich aangesproken door Allerzielen als dag van troost en herinnering. Tijdens bijzondere herdenkingsovereenkomsten in heel Nederland worden op steeds meer begraafplaatsen overledenen herdacht. De crematoria gingen voorop in deze nieuwe invulling van een oud ritueel. Al in de jaren zestig organiseerde crematorium Westerveld de zogenaamde In Memoriamconcerten. Andere begraafplaatsen zouden volgen, terwijl ook het oude ritueel van het verzorgen van de graven op de begraafplaats een belangrijk onderdeel bleef van de Allerzielenviering. De witte bloemenzeeën op de begraafplaatsen getuigen hiervan.

Met Allerzielen heeft het eerste levensloopritueel een plaats gekregen op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland. Deze Nationale Inventaris vloeit voort uit de Nederlandse ratificatie van de UNESCO-conventie ter bescherming van het Immaterieel Erfgoed. Het verplicht Nederland het eigen immaterieel erfgoed in kaart te brengen en een gunstig klimaat te scheppen waarin dergelijke tradities kunnen gedijen. De traditie werd voorgedragen door de

Terebinth, een vereniging die zich inzet voor de funeraire cultuur in Nederland, door de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen en door Nederlands Uitvaart Museum Tot Zover.



Begraafplaats Bloemendaal

Parochiekroniek



Door het sacrament van het H. Doopsel werden in onze parochiegemeenschap opgenomen:

7 september 2014 – St.- Janskerk
Sofia Timmermans, dochter van John Timmermans en Cintia Borges

21 september 2014 – St.- Bartholomeuskerk
David Buijs, zoon van Adrie Buijs en Francy Stroop

4 oktober 2014 – St.-Clemenskerk
Andy Viet Nguyen, zoon van Tuan Nguyen en Chinh Nguyen

12 oktober 2014 – St. Clemenskerk
Jet Corstjens, dochter van Stephan Corstjens en Bo Leijten

26 oktober 2014 – St.-Clemenskerk
Maud Kivits, dochter van John en Sabine Kivits

26 oktober 2014 – St.-Antoniuskerk
Vienna Parijs, dochter van Mark Parijs en Rosetta Biezemans



Allerzielen 2014

Zij gingen ons voor:

Parochiekern Waalwijk



St.- Antonius van Padua

27-10-2013	Annelies Zonneveldt - 53 jaar	
	Oerlemans	
12-11-2013	Ans Bierings - 86 jaar	
	de Beer	
25-11-2013	Jan de Louw 67 jaar	
28-11-2013	Ceasar Rijborz 86 jaar	
05-12-2013	Piet van Helvoirt 88 jaar	
31-01-2014	Sjaan van Delft - 85 jaar	
	van der Velden	
08-02-2014	Diny de Vaan - 90 jaar	
	van Beurden	
22-02-2014	Riet Kleijssen - Laros 79 jaar	
19-03-2014	Rie Krol - 91 jaar	
	van den Broek	
16-06-2014	Jo de Nijs - 89 jaar	
	Jansen	
22-06-2014	Harrie Stokwielder 90 jaar	
27-06-2014	Tiny Brock 78 jaar	
17-09-2014	José van Delft - 76 jaar	
	den Nieuwenboer	
17-09-2014	Jan van den Heuij 56 jaar	
18-09-2014	Fons Pijnenburg 83 jaar	
11-10-2014	Riet Verhoeven - 82 jaar	
	van den Hoven	



St.- Clemens

02-11-2013	Annie Derks 84 jaar	
14-12-2013	Jan Brok 89 jaar	
15-12-2013	Thea van den Broek - 87 jaar	
	Brok	

24-01-2014	Adry van Brunshot - 92 jaar	
	van Bladel	
26-04-2014	Frans de Gouw 86 jaar	
12-05-2014	Jan van der Velden 63 jaar	
27-06-2014	Harry Pullens 74 jaar	
14-07-2014	Piet Heesters 81 jaar	
01-08-2014	Charlotto van Dongen 85 jaar	
13-08-2014	Adriaan de Groot 74 jaar	
31-08-2014	Miet van Laarhoven 90 jaar	
05-09-2014	Harrie Verhoeven 84 jaar	
28-09-2014	To Pullens-Klerx 85 jaar	
15-10-2014	Nel van Heesbeen - 86 jaar	
	van Drunen	



St.- Jan de Doper

06-11-2013	Riet Blonk - 93 jaar	
	Mouthaan	
14-11-2013	Wim Klinkhamer 70 jaar	
27-11-2013	Els Kouters - Michels 94 jaar	
09-12-2013	Ferry van den Brand 75 jaar	
12-12-2013	Riet Bijnen - Coppens 56 jaar	
21-12-2013	Frans Stokman 82 jaar	
28-12-2013	Giel de Haan 78 jaar	
11-01-2014	Pim van Haren 46 jaar	
14-01-2014	Jo van den Aker - 87 jaar	
	Schalken	
27-01-2014	Ria van den Brand- 73 jaar	
	Passier	
03-02-2014	Wim Vervoord 78 jaar	
10-02-2014	Christien Zijlmans - 91 jaar	
	Vermeulen	
13-02-2014	Tonny Trommels 86 jaar	
17-02-2014	Corrie Dekkers - 90 jaar	
	Merkx	
19-03-2014	Jan Hensen 81 jaar	
23-02-2014	Tiny Span 88 jaar	
02-03-2014	Alice Bohnen - 88 jaar	
	Hustinx	
10-04-2014	Zoë van Lieshout 19 mnd	
19-04-2014	Wim Hens 85 jaar	
21-05-2014	Ida van den Heuvel - 82 jaar	
	Veltman	
23-05-2014	Toos van Hulten - 89 jaar	
	Teurlings	
28-05-2014	Cis IJzermans - 100 jaar	
	Kemperman	
12-06-2014	Jan van Wersch 79 jaar	
02-07-2014	Margaretha Vesters - 89 jaar	
	Van der Heijden	
22-07-2014	Jopie Holtgrefe - 82 jaar	
	van Wanrooy	
12-08-2014	Loni van Wassenaar - 93 jaar	
	Schaap	
04-09-2014	Gerda de Haan - 79 jaar	
	Stoop	
07-09-2014	Net Laurijsen - 88 jaar	
	Schilders	

12-10-2014 Annelies Derex - 89 jaar
de Mol



Parochiekern Waspik

St.- Bartholomeus

06-11-2013	Riek Meijs - Boons	87 jaar
15-12-2013	Maria Maas - Bauman	82 jaar
30-01-2014	Bart Damen	74 jaar
08-02-2014	Marijke van Irsel - Van Daal	64 jaar
17-02-2014	Riet Smeur - Buijs	91 jaar
12-03-2014	Leo Lambooy	61 jaar
13-03-2014	Luce Meijs - van Dongen	86 jaar
21-03-2014	Jaantje van Eersel - de Wijs	88 jaar
10-05-2014	Bertha van der Velden - Kuijten	87 jaar
23-04-2014	Toos Klijn - van Wezel	73 jaar
24-05-2014	Jo Donks - Huijs	91 jaar
30-05-2014	Dina Timmers - Fijneman	90 jaar
01-06-2014	Annie Kuijsters - den Reijer	56 jaar
08-07-2014	Johanna van Gorp - Wiercx	88 jaar
21-07-2014	Jan de Bont	87 jaar
08-10-2014	Ria de Hond - van Irsel	82 jaar

Mogen zij rusten in vrede

Werkgroep nabestaanden

Een paar keer per jaar organiseert de werkgroep nabestaanden een middag waarbij de mensen die een partner hebben verloren, worden uitgenodigd voor een samenzijn. Op deze middag wordt een korte dienst gehouden in de St. Antoniuskerk (dagkerk) waar een kaarsje wordt aangestoken en de namen van de overledenen genoemd worden. Deze middag is er vooral voor om samen op een ongedwongen manier bij elkaar te zijn.

Binnenkort zal de werkgroep uitnodigingen versturen voor een bijeenkomst op donderdagmiddag 13 november a.s. van 14.00 uur tot 16.00 uur.

*Bezoekgroep nabestaanden
en het pastorale team*

Allerzielenvieringen

Tijdens de Allerzielenvieringen worden speciaal de overledenen van het afgelopen jaar herdacht door het lezen van hun naam en het aansteken van een kaars.

St. Antoniuskerk - Waalwijk

Zaterdag 1 november 2014

18.30 uur: Eucharistieviering
Zang: Gemengd Antoniuskoor

St. Bartholomeuskerk – Waspik

Zaterdag 1 november 2014

19.00 uur: Eucharistieviering
Zang: Bartholomeuskoor

St. Clemenskerk – Waalwijk

Zondag 2 november 2014

11.00 uur: Eucharistieviering
Zang: Clemenskoor

St. Janskerk – Waalwijk

Zondag 2 november 2014

09.30 uur: Eucharistieviering
Zang: Herenkoor St. Jan

St. Theresia – Waspik

Zondag 2 november 2014

14.30 uur: Allerzielenlof bij de grot
Zang: Theresiakoor



Algemene begraafplaats Boemendaal

Herdenking 'Kunst van herinneren'

Eenieder die op zijn of haar manier geliefden wil herdenken en eerbetoon bewijzen kan deze avond bijwonen. We herdenken alle overledenen met licht, muziek en zang, of ze nu begraven of gecremeerd zijn. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen, ongeacht plaats, afkomst of geloof en dus niet alleen voor inwoners van Waalwijk. Iedereen die zich betrokken voelt mag komen herdenken.

Er worden allerlei activiteiten georganiseerd waar u aan mee kunt doen. Ook is er aandacht voor kinderen om op hun eigen niveau mee te doen met knutselen of bloemschikken.

U bent allen van harte uitgenodigd om op *zaterdag 1 november 2014 van 18.00-20.00 uur* naar de begraafplaats te komen om mee te doen met de lichtjesavond. Voelt u zich welkom!

Voor informatie: tel. 0416-349992 of ga naar de website: www.dehorizon.org

Allerzielen - Allerheiligen



Allerzielen - Allerheiligen

Ieder jaar schrijf ik rond deze tijd een stukje over de dood. Over het verdriet dat de dood van een dierbare veroorzaakt. Over de wanhoop, de eenzaamheid, het gemis. Ik probeer dan woorden van troost te vinden. Die spinseltjes schrijven is soms pijnlijk; ook mij is verdriet en gemis niet vreemd. Vaak ligt er een kletsnatte zakdoek naast mijn computer. Maar moeilijk is het niet. Het is immers voor iedereen herkenbaar. En de gedachte dat ik wellicht iemand tot steun kan zijn, maakt de moeite meer dan waard. In hetzelfde weekend als Allerzielen wordt echter ook Allerheiligen gevierd. Nu heb ik niet zoveel met de officiële heiligen; op de Heilige Antonius na althans. Hem roep ik regelmatig op om mij te helpen zoeken (Heilige Antonius, beste vriend, maak dat ik mijn huis-sleutels terugvind). Maar verder? Nee. Vroeger baden we de Litanie der Heiligen. Eerlijk gezegd kende ik er niet zoveel van. Toch geloof ik wel dat veel mensen behoefte hebben om met een bepaalde Heilige in gesprek te gaan (mijn omschrijving van bidden, of aanbidden). Het kan niet voor niets zijn dat er nog vaak bedevaarten worden gehouden. En ik moet toegeven dat ook ik iedere vakantie een kaarsje op ga steken, in een vreemde kerk bij een willekeurig beeld. Iets maakt dat we toch steun zoeken bij iemand. Of misschien willen we wel gewoon dank zeggen. Via die omweg kom ik toch weer bij Allerzielen. Als we iemand verliezen die ons dierbaar was, vergeten we vaak diens minder goede eigenschappen. Over de doden niets dan goeds, wordt gezegd. Begrijpelijk. Hoewel het me ook wel eens gebeurt dat ik denk bij een verkeerde uitvaart te zijn beland. Dan herken ik niets meer van diegene, over wie het gaat. We hoeven iemand niet heilig te verklaren om toch van hem/haar te houden. Niets menselijks is ons vreemd en dat geldt ook voor onze dierbare overledenen. Maar het is wel goed dat we voornamelijk het goede van hen in ons bewaren. Ik wil graag in dat eerste weekend van november dank zeggen: ik wil mijn dierbaren die ik verloren heb en nog dagelijks mis bedanken. Bedanken voor de erfenis die niets te maken heeft met geld of materiële goederen. Een erfenis die bestaat uit hun kracht, hun visie, hun liefde, hun geloof. Ik wil hen danken dat ik met hen mocht leven. Ik wil hen bedanken omdat ze nog steeds bij mij zijn, in mij voortleven. Aanwezig zijn in alles wat ik doe; zelfs aanwezig zijn in dit spinseltje.

Gerri



Clemens I - † 97

Rome, Italië; paus & martelaar



St. Clemenskerk
(Baardwijk)

Feest 23 november

Clemens was na Petrus, Linus en Cletus de vierde bisschop van Rome. Over hem is niet veel bekend. Soms wordt hij vereenzelvigd met Clemens, de Apostel, medearbeider van Paulus (Filippenzen 04,03).

Zeker is dat hij een brief schreef aan de christengemeente van de Griekse stad Korinte. Daarmee is hij het eerste voorbeeld van bemoeienis van de bisschop van Rome met plaatselijke aangelegenheden elders. Van dan af zal de bisschop van Rome zich steeds vaker mengen in belangrijke kwesties van algemeen kerkelijk belang omwille van zijn eerbiedwaardige zetel, die door Petrus, de prins der apostelen, was gesticht. Uiteindelijk zal dit uitlopen op het pausschap. Volgens de traditie hebben zich in Clemens' bisschopstijd vele Romeinen van aanzien tot het christendom bekeerd.

Legende

De legende weet te vertellen, dat hij tijdens christenvervolgingen verbannen werd naar een gebied rond de Zwarte Zee, waarschijnlijk de Krim. Daar moest hij samen met andere ballingen in de mijnen werken. Ook daar wist hij velen tot Christus te brengen. Toen eens een groot aantal gevangenen van dorst en uitputting dreigde om te komen, bad Clemens om hulp tot de Heer. Daarop werd hem in een visioen een lam getoond, dat hem wees waar hij een nieuwe bron kon aan-

boren.

Uiteindelijk zou Clemens de marteldood gestorven zijn doordat de Romeinen hem verdronken in de Zwarte Zee. Om te voorkomen, dat zijn lijk op het strand zou aanspoelen en de christenen hem dan alsnog een eerbiedige begrafenis zouden geven, bonden ze hem een anker om de hals. Maar de zee viel op wonderbare wijze gedeeltelijk droog; zo konden de christenen gewoon over de zeebodem de plek bereiken waar engelen intussen een kapelletje hadden gebouwd. Daar vonden zij het lichaam van de heilige bisschop.

Verering & Cultuur

In 860 werden de heiligen Cyrillus († 885) en Methodius († 869; feest 7 juli) door de Byzantijnse keizer Michaël III naar de Chazaren in de Chersonesus uitgezonden. Daar vonden ze de relieken van Clemens. In 868 brachten zij ze over naar Rome, waar ze werden bijgezet in de aan hem gewijde kerk, de San Clemente.

Clemens is patroon van Arhus (Denemarken), Compiègne (Frankrijk), Keulen (Duitsland), de Krim (Rusland) en Sevilla (Spanje). Daarnaast is hij beschermheilige van marmerbewerkers en steenhouwers (vanwege zijn dwangarbeid in de mijnen?), van vuurtorenwachters, schippers en zeelieden (vanwege zijn marteldood op zee), van hoedenmakers; van mosterdhandelaren en van kinderen. Ook wordt zijn voorspraak ingeroepen bij kinderziekten, verkoudheid en zweeren, tegen brand, onweer, storm en schipbreuk.

Hij wordt afgebeeld als paus (met tiara of driekroon) met een anker.

(Bron: www.heiligen.net)



Paus Clemens I

Nieuw kleurrijk communieproject

Voor de voorbereiding op de Eerste H. Communie zal dit jaar in Waalwijk gebruik gemaakt worden van een nieuw project. Het draagt de titel:

Gods Grootste geschenk

Gods Grootste Geschenk is een uniek Communieproject dat vooral ontwikkeld is voor het gebruik in de parochie. De drie pijlers van dit project zijn:

- Gezamenlijke catechese-bijeenkomsten kinderen
- Liturgische vieringen voor het hele gezin
- Betrokkenheid ouders via ouderbladen, ouderbijeenkomsten en werkboek kind met opdrachten om thuis te doen.

De participatie van de ouders is van groot belang. De opzet is zo gemaakt dat de kinderen en de volwassenen er niet alleen van leren maar er vooral ook veel vreugde aan beleven om het geloof samen te vieren.

Wij hopen dat de voorbereidingstijd op de Eerste H. Communie op deze wijze een onvergetelijke en vreugdevolle ervaring wordt.

Samenwerking gezin en parochie

Bij de voorbereiding van de kinderen op de Eerste H. Communie zijn drie groepen mensen betrokken:

- 1 Het eigen gezin van het kind
- 2 De leden van de werkgroep(en) Communievoorbereiding
- 3 De gehele geloofsgemeenschap van de parochie

Deze personen getuigen samen van de betekenis van de H. Eucharistie in hun eigen leven en geven samen het geloof van de Kerk door aan de kinderen. De H. Eucharistie zal voor het kind alleen betekenis krijgen binnen de context van het eigen gezin en de vierende geloofsgemeenschap. Binnen deze gemeenschap worden ze ook uitgenodigd net als Jezus zelf aandacht te hebben voor de arme, zieke en eenzame mens.

De geschenken

In dit project worden de kinderen bewust gemaakt van de vele geschenken die God ieder van hen heeft gegeven. Maar de kinderen worden ook gestimuleerd om daarop hun eigen antwoord te geven. Ze leren niet alleen over Jezus maar ze worden uitgedaagd om hun leven daadwerkelijk samen met Jezus te gaan beleven.

Het project bestaat uit 11 bijeenkomsten met als onderwerpen:

- Toen ik hongerig was ...
- Toen ik dorstig was ...
- Toen ik een vreemdeling was ...
- Toen ik het koud had ...
- Toen ik ziek was ...
- Toen ik een gevangene was ...
- Toen ik arm was ...
- Toen ik dakloos was ...
- Toen ik eenzaam was ...
- Toen ik onderdrukt was ...



Ouderavond

De eerste ouderavond vindt plaats op *dinsdag 4 november 2014* in de St.- Antoniuskerk, De Genestetstraat 1. Aanvang 19.45 uur.

Data Eerste Communievieringen

- *Zondag 19 april 2015*
St. Janskerk
St. Clemenskerk
- *Zondag 26 april 2015*
St. Antoniuskerk 2015
- *Donderdag 14 mei 2015*
St. Bartholomeuskerk

Paus tot synodevaders: Neem geen blad voor de mond



Paus Franciscus

Op 6 oktober heeft in Vaticaanstad de eerste 'congregatie' van de buitengewone synode over het gezin plaatsgehad. Paus Franciscus drukte de deelnemers op het hart geen blad voor de mond te nemen.

"U bent de stem van de lokale kerken", zei de paus tot de grote groep synodevaders die voorzitters zijn van de nationale bisschoppenconferenties. Hij riep allen op open te spreken tijdens de synode. "Niemand moet zeggen: 'Dat kan ik niet zeggen, anders zou iemand dit of dat van mij kunnen denken.'"

"Als iemand zich genoodzaakt voelt iets te zeggen, zegt het dan", zei de paus. "Na het laatste consistorie [in februari], waar over het gezin gesproken werd, schreef een kardinaal mij: 'Jammer dat enkele kardinalen uit respect voor de paus niet de moed hadden om bepaalde dingen te zeggen omdat ze aannamen dat de paus wellicht anders denkt.' Dat gaat niet! Dat is geen synodaliteit! Men moet alles zeggen wat men in de Heer meent te moeten zeggen: zonder menselijk voorbehoud, zonder aarzelen!"

De afgelopen weken ging het in de synode voornamelijk over huwelijk, seksualiteit, gezinsleven en alternatieve samenlevingsvormen. De deelnemers bogen zich over de vraag hoe de authentiek evangelische waarden verkondigd kunnen worden in een wereld waarin de kerkelijke leer over seksualiteit steeds minder serieus genomen wordt.

In het volgende nummer hoopt de redactie u nader te kunnen informeren over de uitkomsten van deze synode.

Curicó - Chili



In het weekend van 15/16 november a.s. zult u na de eucharistievieringen in onze vier parochiekerken in de gelegenheid worden gesteld een kerstkaart te ondertekenen. Deze zal in onze zusterparochie Cristo Resucitado in Curicó (Chili) met Kerstmis na de nachtmis aan de mensen worden uitgereikt.

In bovengenoemd weekend zal ook een deurcollecte worden gehouden. De opbrengst hiervan is bestemd voor kerstpakketten voor de allerarmsten in onze zusterparochie.

Kaarten kerstvieringen St.-Antoniuskerk

Om voor een goede verdeling over de vieringen op kerstavond in de St.-Antoniuskerk te kunnen zorgen, worden ook dit jaar kaarten uitgereikt. Er is door deze regeling voor iedereen een zitplaats beschikbaar. U kunt zo'n kaart (à €1,-) afhalen op het parochiecentrum *vanaf maandag 15 december* tussen 09.00 uur en 12.30 uur. Ook na de eucharistievieringen van zaterdag 13 december en 20 december kunt u plaatsen reserveren. Deze regeling geldt voor de *eerste twee vieringen* (17.00 uur en 19.00 uur). Voor de overige vieringen is geen kaart nodig.

Voedselbank 'De Rijglaars'

In het *weekend van 13/14 december a.s.* zal in alle kerken een voedselinzameling plaatsvinden voor de voedselbank. Wij hopen ook dit jaar te kunnen rekenen op een succesvolle actie.

Het hele jaar door heeft de voedselbank dringend behoefte aan voedsel, o.a. rijst, macaroni, spaghetti, verse groenten, fruit, zuivelproducten, vis in blik, vleesconserven, rookworsten en vacuüm verpakt vlees enz. Ook financiële bijdragen zijn zeer welkom!

Lourdesbedevaart



*De heilige Bernadette Soubirous
1844 - 1879*

- Geestelijke begeleiding tijdens de gehele reis
- Nederlandstalige reis- en hotelleiding tijdens de gehele reis
- Medische begeleiding tijdens de gehele reis.

Bent u niet mobiel genoeg om deze reis zelfstandig te kunnen maken of heeft u medische verzorging nodig dan kunnen we daar samen een oplossing voor zoeken. De prijs van deze reis is nog niet bekend maar zal ongeveer liggen tussen € 870 en € 950 p.p. op basis van een 2-persoonskamer. In alle kerken van de parochie zullen over enkele weken folders en posters beschikbaar komen om u nader te informeren en tevens zullen er inschrijfformulieren komen te liggen. Meer informatie kunt u verkrijgen bij de hotelleider Truus van der Loop, tel. 06-13936755.

Vooraankondiging

Onze parochie wil samen met Parochie Sint Petrus uit Uden in 2015 een bedevaartreis organiseren naar Lourdes. Pastoor Marcel Dorssers uit Waalwijk en pastoor Theo van Osch uit Uden zullen samen de geestelijke begeleiding behartigen van deze bijzondere reis. De reis is in samenwerking met VNB reizen uit Den Bosch.

Het voorlopige programma van deze 6-daagse vliegreis is als volgt:

- Vliegreis vanaf Eindhoven Airport naar Lourdes in Frankrijk en retour
- Vijf hotelovernachtingen inclusief ontbijt, lunch en diner
- Volledig verzorgde dagprogramma's waaronder wandeling langs de heiligdommen, stadswandeling, heilige missen, handoplegging, lichtprocessie, enz.

Er is voor deze reis een beperkt aantal plaatsen, dus wacht niet te lang met opgave als u graag mee wilt, want vol = vol.



*De Heiligdommen O.L.V. van Lourdes bedekken een oppervlakte van 52 hectaren waar u 22 kerken vindt.
Foto: Rozenkransbasiliek*



Rechtstreekse uitzendingen

De gebeurtenissen in Lourdes kunt u dagelijks rechtstreeks via TV Lourdes volgen:

<http://nl.lourdes-france.org/tv-lourdes/>

Op de website *TV Lourdes* treft u in de rechterkolom het dagprogramma en de uitzendtijden aan.

Liturgiekalender

Doordeweekse Eucharistievieringen

Dag	Kerk	Tijd
Dinsdag	St. Antoniuskerk	19.00 uur
Woensdag	Oude Pastorie - Waspik (Na de viering wordt er koffie/thee geschonken in de Oude Pastorie.)	09.00 uur
Donderdag	St. Antoniuskerk (Na de viering wordt er koffie/thee geschonken in de parochiezaal.)	09.00 uur
Vrijdag	St. Janskerk	09.00 uur

Eucharistievieringen weekend

Datum	Tijd	Kerk	Koor
Allerzielen			
Za 01 nov	18.30	St. Antonius Allerzielen	Gemengd Antoniuskoor
Za 01 nov	19.00	St. Bartholomeus Allerzielen	Bartholo- meuskoor
Zo 2 nov	14.30	Allerzielenlof bij de grot	Theresiakoor
Zo 2 nov	09.30	St. Jan Allerzielen	Herenkoor St. Jan
Zo 2 nov	11.00	St. Clemens Allerzielen	Clemenskoor

32^e zondag door het jaar

Za 8 nov	18.30	St. Antonius	Gemengd Antoniuskoor
Za 8 nov	19.00	St. Bartholomeus	The Future
Zo 9 nov	09.30	St. Jan	Herenkoor St. Jan
Zo 9 nov	11.00	St. Clemens Gezinsviering	Clemenskoor

33^e zondag door het jaar

Za 15 nov	18.30	St. Antonius	Noisy People
Zo 16 nov	09.30	St. Bartholomeus	Theresiakoor
Zo 16 nov	09.30	St. Jan	Samenzang
Zo 16 nov	11.00	St. Clemens	Samenzang

34^e zondag door het jaar

Za 22 nov	18.30	St. Antonius	Gemengd Antoniuskoor
Zo 23 nov	09.30	St. Bartholomeus	Bartholo- meuskoor
Zo 23 nov	09.30	St. Jan	Gem. koor St. Jan
Zo 23 nov	11.00	St. Clemens Patroonsfeest	Clemenskoor

1^e zondag van de Advent

Za 29 nov	18.30	St. Antonius	Noisy People
Zo 30 nov	09.30	St. Bartholomeus	The Future
Zo 30 nov	09.30	St. Jan	Samenzang
Zo 30 nov	11.00	St. Clemens	Clemenskoor

2^e zondag van de Advent

Za 6 dec	18.30	St. Antonius	Samenzang
Za 6 dec	19.00	St. Bartholomeus	The Future
Zo 7 dec	09.30	St. Jan	Herenkoor St. Jan
Zo 7 dec	11.00	St. Clemens Gezinsviering	Samenzang

3^e zondag van de Advent

Za 13 dec	18.30	St. Antonius	Gemengd Antoniuskoor
Zo 14 dec	09.30	St. Bartholomeus	Theresiakoor
Zo 14 dec	09.30	St. Jan	Samenzang
Zo 14 dec	11.00	St. Clemens	Clemenskoor
In alle parochiekerken voedselinzameling voor de voedselbank			

4^e zondag van de Advent

Za 20 dec	18.30	St. Antonius	Noisy People
Zo 21 dec	09.30	St. Bartholomeus	Bartholo- meuskoor
Zo 21 dec	09.30	St. Jan	Herenkoor St. Jan
Zo 21 dec	11.00	St. Clemens	Samenzang

Kerstavond

Wo 24 dec	17.00	St. Antonius Herdertjesviering	Samenzang
Wo 24 dec	17.00	St. Bartolomeus Herdertjesviering	Samenzang
Wo 24 dec	17.00	St. Jan Herdertjesviering	Samenzang
Wo 24 dec	19.00	St. Antonius	Noisy People
Wo 24 dec	19.00	St. Bartholomeus	The Future
Wo 24 dec	19.00	St. Jan	Rainbow Swing
Wo 24 dec	21.00	St. Antonius	Noisy People
Wo 24 dec	21.00	St. Clemens	Clemenskoor
Wo 24 dec	21.00	St. Jan	Gem. koor St. Jan
Wo 24 dec	23.00	St. Bartolomeus	Theresiakoor

1^e Kerstdag

Do 25 dec	09.30	St. Bartholomeus	Bartholo- meuskoor
Do 25 dec	09.30	St. Jan	Gem. koor St. Jan
Do 25 dec	11.00	St. Antonius	Gemengd Antoniuskoor
Do 25 dec	11.00	St. Clemens	Clemenskoor

2^e Kerstdag – St. Stefanus

Vr 26 dec	10.00	St. Jan	Rainbow Swing
Vr 26 dec	15.00	St. Jan Kindje wiegen	Samenzang

Nieuws

van de stichting Vrienden van Sint Jan de Doper

Extra giften hard nodig

Zoals bekend is onze nieuwe parochie niet bij machte om de kosten op te brengen die met de restauratie van onze Sint Jan gemeoid zijn. Om de unieke en in de Langstraat beeldbepalende Sint Jan open te houden is daarom de steun nodig van de hele Waalwijkse gemeenschap.

Onze stichting is hard aan het werk om steun vanuit de hele gemeenschap te mobiliseren. Het streven is erop gericht om met hulp van de parochianen de Sint Jan, die van ons allemaal is, weer te maken tot het laagdrempelige culturele, historische en spirituele centrum van en voor de hele Waalwijkse gemeenschap. Half oktober werd in een artikel in de Waalwijker iedereen om financiële steun gevraagd. Alle inwoners binnen de parochiegrens zonder *ja/nee* sticker kregen een folder in de bus waarin de noodzakelijkheid van de restauratie helder werd toegelicht.

Ook de lezers van ons parochieblad, die ieder jaar met hun parochiebijdrage de parochie al steunen, roepen wij hierbij op om naar vermogen een extra bijdrage aan de stichting over te maken.

Culturele ANBI status

Aan onze stichting is eind september de culturele ANBI status verleend. Dat wil zeggen dat de stichting een door de belastingdienst erkend cultureel doel is. Alle giften zijn door de culturele ANBI-status belastingvrij en mogen bij de aangifte inkomstenbelasting met 25% worden verhoogd. U kunt maximaal 10% van uw verzamelinkomen als gift aftrekken met een drempel van 1% en een minimum van € 60,-.

Hoe profiteren van belastingvoordeel?

Sinds januari 2014 kunt u donaties gemakkelijk en volledig aftrekbaar maken dankzij de nieuwe regels voor periodiek schenken. Dit kost u weinig moeite maar levert u veel op. Door een wetwijziging hoeft u voor een periodieke schenking namelijk geen notariële akte meer te laten opmaken. Wanneer u nu een contract afsluit voor 5 jaar dan is er *geen drempel* en is de hele schenking aftrekbaar. Dankzij de nieuwe regels is deze manier van schenken voor nagenoeg iedereen interessant geworden voor bedragen vanaf € 50,- per jaar.

Hoe groot is uw belastingvoordeel?

Is de hoogste belastingschijf, waarover u inkomstenbelasting betaalt bijvoorbeeld 42%, dan krijgt u van de belastingdienst bij iedere € 100,- die u ons schenkt € 57,50 retour. Dit is een in de praktijk veel voorkomend voorbeeld. Wilt u precies weten wat in uw specifieke situatie van de fiscus terugontvangt? Kijk dan op www.anbi.nl/calculator.

Wilt u gebruik maken van de nieuwe regeling? Vul dan het strookje van de flyer in of vul het schenkingsformulier in en stuur het naar ons ondertekend toe. Wij verwerken de overeenkomst en sturen deze, door ons ondertekend, voor uw administratie terug. De vijfjarige schenkingsovereenkomst kunt u vanaf de site invullen en downloaden. U kunt het formulier en de folder ook meenemen in een van onze parochiekerken.

- *Bij eenmalige giften vanaf totaal € 500,- of voor 5 jaar vastgelegde periodieke giften van € 100,- ontvangen donateurs een exclusieve leren sleutelhanger met opdruk.*
- *Donateurs die jaarlijks € 200,- bruto of in een keer € 1000,- geven, schenken we een exclusieve reproductie van een uniek zilveren beeldje van Johannes de Doper.*

IBAN NL24 RABO 0150 8290 94

Kijk op:
www.vriendensintjanwaalwijk.nl