



Februari 2015

**Parochieblad**

# Sint Jan de Doper

St. Antonius van Padua - St. Bartholomeus - St. Clemens - St. Jan de Doper

## Colofon

Jaargang 2  
Februari 2015

### Pastoraal team:

- Pastoor/deken  
M. Dorssers  
tel.: 0416 - 33 21 81
- Diaken A. van Diessen  
tel.: 06-22840500 of  
0416 - 33 35 31
- Pastor Nguyen Duc Minh  
tel.: 06 – 10651088 of  
0416 - 795089
- Pastoraal assistente:  
mw. A. Maaywee-de Kort  
tel.: 06-25461048
- Pastoraal assistente:  
mw. A. Meijers-Geurts  
tel.: 0416 – 33 81 09

### Parochiecentrum / Centraal secretariaat:

St. Antoniuskerk  
De Genestetstraat 1,  
5144 SN Waalwijk  
tel.: 0416-33 35 31

Het parochiecentrum is  
iedere werkdag open van  
09.00 u tot 12.30 u.

### Openstelling 'Oude Pastorie' – Waspik

Kerkstraat 1,  
5165 CE Waspik  
tel.: 0416-311215

Dinsdag  
19.00 u – 20.00 u  
Opgave van misintenties

Woensdag  
09.00 u – 12.00 u  
Parochiemedewerk(st)er  
aanwezig

Overige dagen: telefoon  
wordt doorgeschakeld naar  
het parochiecentrum.

### Websites:

[www.sintjanwaalwijk.nl](http://www.sintjanwaalwijk.nl)  
[www.parochiewaspik.nl](http://www.parochiewaspik.nl)

## Vrijheid...

Ineens is dan de wereld in rep en roer. De aanslagen in Parijs roepen inderdaad terecht walging op. De schokgolf duurt nog steeds voort omdat mensen beseffen dat er een aanslag gepleegd is op iets wat hen dierbaar is en wat hier vanzelfsprekend is geworden. Vrijheden.

Geweld lost niets op. Het gebezigde geweld is in dit opzicht een buitenproportioneel middel, iets dat niet past in ons christelijk denken. Meteen na de aanslagen hebben dominee Otto Grevink en ik contact gezocht met de moskeeën in Waalwijk.

Bij de Molukse moskee werden we dezelfde dag al ontvangen, en de moskeebestuurders distantieerden zich van de brute aanslagen. Ons werd verteld dat er vier klassieke wetscholen zijn binnen de Islam en dat de stroming verantwoordelijk voor de aanslagen, het salafisme, een nieuwe stroming, een gevaarlijke weg bewandelt van letterlijke interpretatie van de koran, vaak zonder kennis van de taal en kennis van de traditie.

De Turkse moskee bezochten we enkele dagen later. Ook hier werden we goed ontvangen en rondgeleid. Waar de indruk ontstond dat de Molukse moskee veeleer de weg naar binnen zoekt (bezinning en gebed) leek de Turkse moskee meer ook gericht op de maatschappij. Door zorg voor hun mensen (ouderen, mannen, vrouwen, jongeren) te proberen dat mensen goed terecht komen in de maatschappij en zo te voorkomen dat mensen radicaliseren. De Turkse moskee wil graag open staan voor kennismaking door christenen in Waalwijk.

Het zal op initiatief van burgemeester Kleijngeld nog een vervolg krijgen in een maatschappelijk debat.

*vervolg >>*

*vervolg voorpagina*

Mijzelf heeft het een en ander aan het denken gezet. Op de eerste plaats veroordeel ik het geweld, dat in deze nooit een oplossing kan bieden. Aan de moslimgemeenschappen de taak om te proberen intern mensen aan te spreken, te beargumenteren dat de uitwassen van het salafisme niet passen binnen de islam en te voorkomen dat moslims radicaliseren.

En verder heb ik mij verwonderd over hoe weinig zelfkritiek de westerse wereld aan de dag legt. Vrijheid van meningsuiting is een groot woord. Maar als je dan bekijkt waar die vrijheid van meningsuiting voor gebruikt wordt... Ik heb walgelijke afbeeldingen (*Charlie Hebdo*) gezien. Gebruiken we dáár onze vrijheid voor? Moet alles mogen? Is een afbeelding per sé onschuldig? Heeft mijn vrijheid niet een grens waar jouw vrijheid begint? Moet vrijheid niet hand in hand gaan met fatsoen en respect voor de ander? Het geeft te denken dat het afbeelden van de profeet Mohammed nu in landen als Niger zoveel geweld in de hand werkt. Ook dat mogen we in het achterhoofd houden als we onze vrijheden gebruiken.

En tenslotte heb ik mij verbaasd over de selectieve westerse journalistiek. De aanslagen in Parijs hebben terecht aandacht gekregen. Maar tegelijkertijd speelde zich in Nigeria een drama af, waar de terreurorganisatie *Boko Haram* een massaslachting aanrichtte in het dorp Baga – waar tot wel 2.000 doden waren te betreuren. Kennelijk haalt een dergelijk bericht onze media niet of pas laat in een kolommetje op de laatste pagina.

Vrijheid... Een verworven waarde, maar geen vanzelfsprekendheid. Laten we niet vergeten kritisch te blijven, in de eerste plaats naar onszelf. Vrijheid van meningsuiting een grondrecht? Wat mij betreft *ja*. Vrijheid van godsdienst ook? Wat mij betreft *eveneens ja*. Vrijheid om te mogen provoceren en te beledigen? Daar plaats ik toch wel vraagtekens bij.

*Pastoor Dorssers*

## **Nieuws van de stichting 'Vrienden van Sint Jan de Doper'**

### **Programma februari 2015**

Op zondag 22 februari om 14.30 uur zal het gezelschap Cohda een aantal luisterliedjes en gedichten in de Sint Jan ten gehore brengen (gratis toegang). Na afloop hopen we alleen op een vrijwillige bijdrage. Via de regionale en sociale media en onze site en posters in de kerken en in het centrum van Waalwijk houden wij u maandelijks van het programma op de hoogte.

### **Openstelling Sint Jan**

De openstelling van de kerk op zaterdag, waarvan het afgelopen jaar velen van in en buiten Waalwijk dankbaar is gemaakt, draagt zeker bij aan de promotie van de Sint Jan als laagdrempelig centrum van en voor de hele gemeenschap. Van november tot het begin van de lente is de kerk vanaf 13.30 tot 16.30 uur open. Vanaf 21 maart is de kerk weer tussen 12.00 en 17.00 uur geopend. Iedere week wordt begonnen met het bidden van het wekelijks wisselende middaggebed uit het klein getijdenboek. Iedereen is van harte welkom om te bidden, te kijken of een kaarsje op te steken.

### **Rondleidingen**

Dit voorjaar zal worden gestart met het aanbieden van cultuurhistorische rondleidingen. Een aantal gidsen is door de commissie Historie en Culturele Activiteiten opgeleid en zal de rondleidingen gaan verzorgen. Hebt u met uw familie of een vereniging of enig ander gezelschap interesse om gratis te worden rondgeleid, neem dan contact op met het secretariaat van ons parochiecentrum (tel.: 0416-333531).

### **Bezoekerscentrum**

Om de bezoekers aan de Sint Jan meer service te kunnen bieden zal bij de oostelijke ingang binnenkort een ontvangstruimte worden ingericht, waarin onder andere informatieve brochures over de kerken en de parochie Sint Jan de Doper en haar geschiedenis verkrijgbaar zijn. In de volgende uitgave van het parochieblad leest u er meer over.

### **Restauratie Sint Jan**

Stort uw gift door een bijdrage op rekening NL24 RABO 0150 829094 t.n.v. Stichting Vrienden van Sint Jan de Doper.

Schenkingsformulieren en een toelichting vindt u achter in de kerken en op onze site:

[www.vriendensintjanwaalwijk.nl](http://www.vriendensintjanwaalwijk.nl)



## **Gregorius de Grote**

Paus Gregorius de Grote (590-604) bepaalde in 602 dat de vastentijd voortaan aanving met Aswoensdag. Deze praktijk werd door paus Urbanus (1088-1099) tot kerkwet geformuleerd.

## **Zondagen**

De periode vanaf Aswoensdag tot Pasen omvat zes weken en vier dagen, tezamen dus welgeteld 46 dagen. Maar omdat op zondagen niet wordt gevast, blijven er tot Pasen 40 werkelijke vastendagen over. Vaak wordt ook gezegd dat de Goede Week niet meer tot de Veertigdagentijd behoort. Palmzondag, het begin van de Goede Week, is de 40<sup>ste</sup> dag vanaf Aswoensdag.

## **Veertig: een heilig getal**

Dat de Paasvasten een tijdsduur van veertig dagen heeft gekregen, gaat terug op de symbolische betekenis van het getal veertig. Het is een heilig getal in de joodse en christelijke traditie.

## **Joodse traditie**

Veertig jaar zwierf het volk Israël door de woestijn op zijn tocht naar het beloofde Land. Veertig dagen verbleef Mozes op de berg, toen hij de Wet in tien geboden van God ontving. De profeet Elia ondernam een tocht van veertig dagen naar de berg, waarop God hem zou verschijnen.

## **Naar Jezus' voorbeeld**

Jezus trok zich veertig dagen in de woestijn terug om zich door vasten en bidden voor te bereiden op zijn zending onder de mensen. Hij leefde veertig dagen onthecht, zodat Hij zich helemaal kon openstellen voor de kracht van God en de boodschap van Gods liefde. Van die onthechting maakte de duivel gebruik om Jezus te verleiden, maar Jezus weerstond iedere verlokking en werd de bekeerde, 'de heilige Gods' die met gezag preekte (Lucas 4, 1-33). Naar Jezus' terugtrekking is de veertigdagentijd voor Pasen gemodelleerd.

## **Vrijheid**

Boetedoening en vasten bevrijden de gelovigen van aardse lasten en banden. Zo ontstaat ruimte om telkens opnieuw de kern van het Paasfeest te begrijpen en vooral te ervaren. Want Pasen is het feest van de ultieme vrijheid: de overwinning van het leven op de dood.

# Vastenactie 2015

## Energie voor Malawi

De Dekenale Vastenactie 2015 ondersteunt dit jaar twee projecten in Noord Malawi:

- Stichting Africa at Heart en
- Stichting FloJa Malawi



De Stichting Africa at Heart is opgericht door *Henri van Delft uit Haarsteeg*. Er wordt hulp geboden aan het dorp Majarilo. De projecten die daar gerealiseerd worden, hebben als hoofddoel voedselzekerheid. In 2011 is een irrigatie- en tuinbouwproject gerealiseerd. Na 2011 is het gebied uitgebreid. Er zijn een aantal ossen en koeien aangeschaft voor o.a. mest, melk en vervoer. Verder is er een voorraadschuur gebouwd en diverse huizen zijn voorzien van electra op zonne-energie.

De Stichting FloJa Malawi is in 2008 opgericht door *Floor Willems en Jan de Groot uit Drunen*. Er wordt hulp geboden aan het dorp Ngara in Noord-Malawi. De projecten die werden opgestart, hadden als hoofddoel opvang en onderwijs aan weeskinderen. Het eerste schoolgebouw werd in 2009 gerealiseerd. Na 2009 volgde uitbreiding van de schoolgebouwen en opvang. Een voorraadschuur werd gebouwd en onderdak voor gasten voor het genereren van inkomsten. Tevens werd de voedselvoorziening voor de weeskinderen verbeterd. De grootste behoefte is momenteel:

- Minder afhankelijk worden van de bestaande energieleverancier;
- Het optimaliseren van het onderwijs met de beschikbare gebouwcapaciteit;

- Uitbreiding van activiteiten die inkomen genereren.

*Hoe kan de stichting minder afhankelijk worden van energie?*

Na de start van het project in 2008 is het verbruik van elektriciteit in de regio Ngara enorm toegenomen. Hierdoor ontstaan er steeds meer uitvalLEN van het stroomnet. Meestal korte momenten en soms een aantal keren per dag. Drie dagen zonder stroom is geen uitzondering. Als de stroom weer op het net wordt gezet, ontstaan er grote piekspanningen. Hierdoor branden de waterkokers door en gaan de koelkasten en diepvriezers kapot. Vervangen kost veel geld. Alle inhoud moet weggegooid worden om voedselvergiftiging te voorkomen. Door gebruik te maken van de 'gratis zon' (zonnepanelen) is men verlost van: stroomstoringen, kapotte koelkasten/vriezers, kapotte waterkokers, bedorven voedsel, donkere wc's, hoge energierekeningen.

De Stichting Africa at Heart hoopt over te kunnen gaan op de aankoop van twee maismolens op zonne-energie. Hierdoor verbeteren de arbeidsomstandigheden voor de vrouwen, wordt zware arbeid verlicht en komt er meer tijd voor het gezin. Tevens wordt inkomen gegenereerd voor de bevolking. De brandstof- en reiskosten worden eveneens aanzienlijk verminderd. De dorpscommissie wordt bij dit project ingezet voor de verzorging van de exploitatie.

### Begroting FloJa Malawi

Aanschaf installatiepakket  
Inclusief batterij back-up / zonnestelsel

Totaal: € 17.000

### Begroting Africa at Heart

Aanschaf twee molens  
op zonne-energie € 15.800  
Vier zonnepanelen € 1.200

Totaal: € 17.000

*In het volgende parochieblad treft u het bekende vastenzakje aan.*



# Geluk

## Geluk

"Ik ben gelukkig," verklaarde het kleine jongetje dat, staande op een stoel, een chocoladekoekje aan de aanwezigen toonde. Het jongetje had in zijn korte leventje al heel wat meegemaakt: ziekte in het gezin, zorgen, angst. En toch "ik ben gelukkig". Misschien was hij gelukkig omdat zijn familie en vrienden daar bij elkaar waren; misschien omdat hij even alle aandacht had; misschien omdat er betere tijden aan leken te komen, of misschien heel gewoon met zijn koekje. Kinderen durven dat. Kinderen durven zomaar gelukkig te zijn. Volwassenen stellen veel meer voorwaarden aan geluk: de gezondheid moet goed zijn; er moet genoeg geld op de bankrekening staan. Kinderen moeten netjes binnen de lijntjes kleuren. Ons huis moet gevuld zijn met mooie dingen; liefst mooier dan die van de burens. In onze relatie gaan we uit van onvoorwaardelijke trouw. Pas als het plaatje compleet is durven we te zeggen dat we gelukkig zijn. Maar ik kan u wel vertellen dat we dan beslist nooit gelukkig zullen worden. Want het plaatje is nooit helemaal compleet. Er zal altijd wel iets ontbreken. En toch: Het geluk wordt ons met volle emmers tegelijk toegeworpen. "Hij heeft weinig nodig om gelukkig te zijn" zeggen we soms met een meewarige ondertoon. Want de "hij" is in onze ogen slechts een simpele ziel. Ja, het is inderdaad simpel. Geluk schuilt in de simpelste dingen. We hoeven maar te kiezen: het eerste lachje van een pasgeboren baby, een bloemetje dat zijn kop opsteekt, vogeltjes in de tuin, muziek op kerstavond, de beste wensen, een arm om je schouder. Is iemand die daarvan kan genieten een simpele ziel? Wel nee, hij is schatrijk. Natuurlijk wordt ook het ongeluk met emmers vol over ons neergestort: Ellende, ziekte, armoede, zorgen. Maar daar hoeven we niets voor te doen. Dat komt vanzelf op ons pad. Voor geluk moeten we iets harder werken: dat moeten we niet alleen zoeken, maar ook willen vinden; willen zien. Als je het aandurft om het, net als dat jongetje, te willen zien in de simpele dagelijkse dingen, dan heb je een krachtig wapen in je handen om het ongeluk te bestrijden. Als je gelukkig wil zijn, kun je dat ook. Maar zoek het niet in het grote of het volmaakte. Zoek het niet aan de andere kant van de heuvels. Een vriendin van mij zei altijd: "juich nooit voor je de brug over bent". Ik sla haar advies in de wind. Ik juich hier en nu, want wie weet of er aan de andere kant van de brug wel zoveel te juichen valt.

*Gerri*





## Landelijke cijfers Kerkbalans bekend

*Op woensdag 14 januari 2015 werden in Utrecht tijdens een landelijke perspresentatie de Kerkbalanscijfers van 2013 bekendgemaakt. De financiële cijfers zijn ontleend aan de jaarrekeningen van de parochies van de verschillende bisdommen.*

### 1 Totale inkomsten

De totale inkomsten van parochies bestaan voor 63% uit inkomsten 'levend geld', hetgeen een optelling is van de bijdragen aan Kerkbalans, de collecten voor de eigen kerk en de vergoedingen voor kerkelijke diensten. De overige inkomsten (37%) zijn afkomstig uit bezittingen en beleggingen.

De totale inkomsten levend geld zijn in 2013 in vergelijking met 2012 met 5,6% gedaald, en bedragen ruim € 98 miljoen (tegen ruim € 104 miljoen in 2011). Ruim de helft van deze inkomsten wordt gerealiseerd door de geldwerving in het kader van Kerkbalans. De inkomsten uit Kerkbalans zijn in 2013 met 5,3% gedaald tot bijna € 54 miljoen.

De inkomsten uit bezittingen en vermogen zijn in 2013 licht gestegen met bijna € 800.000 en bedragen € 57 miljoen.

In zijn totaliteit zijn de inkomsten van de parochies in 2013 met € 5 miljoen gedaald. (een daling van 3,2%) tot een totaal van € 155,5 miljoen. In 2012 was er sprake van een minder sterke daling, namelijk van € 2,6 miljoen (een daling van 1,6%). De sterke

daling van 2013 wordt veroorzaakt door de lagere uitkomsten uit levend geld.

### 2. Uitgaven

De totale uitgaven van de parochies bedroegen in 2013 € 172,5 miljoen; deze uitgaven zijn in vergelijking met 2012 net als de inkomsten met € 5 miljoen (2,9%) gedaald. Het is voor het derde achtereenvolgende jaar dat de uitgaven van parochies dalen. Tussen 2010 en 2011 en tussen 2011 en 2012 daalden de uitgaven met respectievelijk 1,2% en 1,7%.

De kosten voor gebouwen en personeel zijn beide met ongeveer 2% gedaald. Een sterkere daling heeft zich voorgedaan in de kosten voor pastoraat (een daling van 4%) en bij afdrachten en overige kosten (een daling van bijna 6%).

### 3 Tekorten

In totaal hadden de parochies in 2013 een tekort van € 17 miljoen (11% van de inkomsten), dat ten laste van het vermogen en de voorzieningen is gebracht. Dit tekort is gelijk aan dat in 2011 en 2012.

### Ontwikkeling van de inkomsten uit Kerkbalans

De inkomsten uit Kerkbalans bedragen in 2013 bijna € 54 miljoen, hetgeen ten opzichte van 2012 een daling van ruim 5% is. Dit is een sterkere daling in vergelijking met de jaren 2010-2012 toen deze inkomsten jaarlijks met 3% afnamen.

Wanneer we per bisdom de ontwikkeling tussen 2012 en 2013 bezien, dan kunnen we constateren dat alle bisdommen een daling kennen. In de bisdommen Groningen-Leeuwarden, Rotterdam en Roermond is deze iets geringer (een daling tussen de 1,5 en 3%) dan in de bisdommen Haarlem-Amsterdam en Breda (allebei een daling van ongeveer 4%). Een duidelijk sterkere daling vinden we in het aartsbisdom Utrecht (8% daling) en het bisdom Den Bosch (9% daling).

---

## Vastenactie

### Vastenactie: Even iets minder. Voor een ander.

Tijdens de vastentijd gaat het om zelf iets te laten, zodat er meer is voor een ander.

In het weekend van 14/15 maart wordt er in alle parochiekerken een collecte gehouden.

---



# Tarieven

De tarieven worden jaarlijks vastgesteld.  
Voor 2015 gelden onderstaande tarieven.

## Kerkbijdrage

Richtbedrag € 75,00

## Kerkelijke diensten

Stipendium H. Mis	€ 11,00
Doopviering	€ 50,00
Communievoorbereiding	€ 50,00
Vormselvoorbereiding	€ 50,00
Huwelijksviering	€ 360,00
Jubileumviering	€ 270,00
Kerkelijke uitvaart	€ 450,00
Kerkelijke uitvaart kind (tot 18 j.)	€ 220,00
Urn uitstrooien	€ 30,00
Toestemming lichten tot herbegraving	€ 310,00

## Deelnemers kerkbijdrage

De kosten van de uitvaart-, huwelijks of jubileumdienst worden verminderd met de kerkbijdrage van de vijf voorgaande jaren indien deze bijdrage totaal minimaal € 250 is geweest, tot maximaal het bedrag van de kosten. Ook doop, communie en vormsel zijn dan gratis.

## Enkel graf

Begravingskosten (graf delven en sluiten)	€ 530,00
Grafrechten voor 20 jaar	€ 430,00
Onderhoudsbijdrage voor 20 jaar	€ 540,00
Verlenging grafrechten voor 10 j.	€ 215,00
Verlenging onderhoudsbijdrage voor 10 jaar	€ 270,00

## Dubbeldiep graf

Begravingskosten (graf delven en sluiten)	€ 580,00
Grafrechten voor 20 jaar	€ 645,00
Onderhoudsbijdrage voor 20 jaar	€ 540,00
Verlenging grafrechten voor 10 j.	€ 323,00
Verlenging onderhoudsbijdrage voor 10 jaar	€ 270,00

## Urnengraf

Graf aanmaken en sluiten	€ 200,00
Grafrechten voor 20 jaar	€ 323,00
Onderhoudsbijdrage voor 20 jaar	€ 540,00
Verlenging grafrechten voor 10 j.	€ 162,00
Verlenging onderhoudsbijdrage voor 10 jaar	€ 270,00

## Urnenmuur

Plaatsingskosten en afdekplaat	€ 200,00
Ruimte rechten voor 20 jaar	€ 645,00
Onderhoudsbijdrage voor 20 jaar	€ 540,00
Verlenging ruimte rechten voor 10 jaar	€ 324,00
Verlenging onderhoudsbijdrage voor 10 jaar	€ 270,00



Nieuw bij RKK:

## Antoine Bodar in het Heilige Land

*Antoine Bodar in het Heilige Land. Zo heet de vierdelige programma-serie die RKK-televisie vanaf 21 maart 2015 op NPO 2 uitzendt.*

Aan de hand van evangelieteksten vertelt priester en kunsthistoricus Antoine Bodar het levensverhaal van Jezus Christus. Opnamen hiervoor werden gemaakt in augustus 2014 (Noord-Israël) en januari 2015 (Jeruzalem en Bethlehem). Het resultaat is een reis langs de belangrijkste heilige plaatsen.

- aflevering 1 (21 maart) gaat over de geboorte van Jezus;
- aflevering 2 (28 maart) over zijn openbare leven;
- aflevering 3 (4 april) over het lijden en sterven van Jezus;
- aflevering 4 (11 april) over de verrijzenis

Elke aflevering start om 17.50 uur op NPO 2.

# Parochiewerk



Administratie  
Archivering  
Avondwake  
Administratie  
begraafplaatsen  
Onderhoud begraafplaatsen  
Bloemversiering  
Commissie begraafplaatsen  
Commissie financiën  
Commissie medewerkers  
Commissie vastgoedbeheer  
Collectanten  
Communievoorbereiding  
Diaconiegroep  
Drukkerij /drukkerwerk  
Fotografie  
Kerkwas  
Kerststalgroep  
Kindernevendienst  
Kleuterkerk

## Zonder vrijwilligheid geen kerk

Een reflectie bij het begin van het nieuwe 'werkjaar' voor de *civil society*: wat zouden wij doen zonder vrijwilligers? Wij, dat zijn de verenigingen, de clubs, de sociëteiten, de parochies, de vele verbanden waarvan we leven, de vele verbonden waarin we leven. De vrijwilligers, dat zijn die vele mensen die gratis, belangeloos, voor niets een deel van hun tijd steken in wat we zonder meer de samenleving mogen noemen. Zij zorgen ervoor dat we echt 'samenleven'. Vrijwilligers zijn het cement van de maatschappij. Zij zijn het voegwerk tussen de vele bouwstenen van de gemeenschap. Ze houden het geheel bij elkaar. Bij het begin van het nieuwe 'werkjaar' van al die verbanden – van sportclub tot kerk – is het goed om te beseffen dat een geprofessionaliseerde samenleving nooit de vitaliteit en de creativiteit zou hebben die het vrijwilligerswerk haar geeft. Allereerst de kerk moet zich daar bewust van zijn. Zeker in deze kanteltijd van het geloof. Zonder de duizenden vrijwilligers was de kerk er nog beroerder aan toe. Zonder de vurigheid van de vrijwilliger was het vuur in de kerk allang uitgedoofd. De 'gelovige' is trouwens in wezen een vrijwilliger: hij of zij kiest gratis, belangeloos, voor niets voor het geloof. Clerici en klerikale leken moeten beseffen dat zij zelfkazend het grote project van de kerk nooit kunnen realiseren. Want het geloof is een vrijwillige keuze. Kerk én samenleving moeten de vrijwilligers koesteren. Vrijwilligers zorgen immers voor iets fundamenteels: *nabijheid*. Vrijwilligers realiseren ook iets fundamenteels: *solidariteit*. Zij tonen en bewijzen dat mensen vrijheid, geluk en welzijn het best bereiken in samenwerking met anderen. Wat mensen voor elkaar doen, is altijd beter gedaan, omdat het nabij is én samen. Door samen solidariteit te realiseren houden we onze individuele vragen bovendien binnen het algemeen belang en houden we aldus de samenleving bij elkaar.

Vrijwilligers zorgen niet alleen voor iets fundamenteels, nabijheid, vrijwilligers realiseren niet alleen iets fundamenteels, solidariteit, vrijwilligers dragen ook iets fundamenteels uit, namelijk *zingeving*. Zonder de zorgzaamheid jegens elkaar had de mensheid de natuur nooit overleefd. Zonder zorgzaamheid voor elkaar, wordt het geloof niet in de praktijk gebracht. Zorgen voor elkaar is meer dan een instinct, zorgen geeft zin aan het leven. Vrijwilligers brengen reuring in de maatschappij. Ze krijgen de samenleving in beweging. Dat doen ze uit bewogenheid. Wat hen beweegt en in beweging zet, is naastenliefde of goedheid. Naastenliefde zet een stap



verder dan rechtvaardigheid, goedheid ontsnapt aan de discussie over wat moet en niet mag. De vrijwilliger zou je het prototype van de goede mens kunnen noemen. De goede mens doet meer dan wat moreel verplicht of wenselijk is. De goede mens stapt naar zijn naaste en wordt daardoor bron van vertrouwen. Een van de belangrijkste indicatoren voor het maatschappelijk geluk is de graad van vertrouwen in anderen, in instellingen en in de toekomst. Vrijwilligers tonen: vertrouwen kan. Immers zij verijdelen dat mensen zich uit de samenleving (en de toekomst) terugtrekken of zich verweesd voelen in de geatomiseerde samenleving van vandaag.

De ontvoogde en zelfredzame mens zoekt tegenover zijn opgeëiste autonomie naar de pendant van een zorgzame solidariteit. Van de wederomstuit verlangt de zorgzame en solidaire vrijwilliger tegenover zijn toegewijde engagement naar de pendant van autonomie en respect. Bovenal de kerk moet daar rekening mee houden. Ten eerste omdat geloven een vrije keuze is. Ten tweede omdat de vrijwilliger geen dienstbetrekking heeft met de kerk. In deze tijd van recht op individualiteit moeten we niet alleen een nieuwe solidariteit ontwikkelen die geen afbreuk doet aan de zelfstandigheid van de mens, maar ook een nieuwe kerkelijke dialoogcultuur ontwikkelen die de mondigheid van de medewerker erkent. De dialoog maakt het anders zijn van de andere tot een ontmoetingsplaats. Dat is samenleven: actief respect, respect niet door afstand maar door nabijheid.

Bovendien, professionals zullen nooit de vrijwilligers overbodig maken. Professionals, clerici en klerikale leken, moeten beseffen dat hun grijnzend misbaar of hun stug gedrag de vrijwilligers wegsturen. Daarmee sturen ze een belangrijke zingever weg uit onze samenleving: dat we het voor elkaar opnemen, gratis, belangeloos, voor niets, omdat we mensen zijn. Voor niets? Vrijwilligers zullen zeggen: "Och, als je voor de mensen wat doet, krijg je er meer voor terug". Een Perzisch spreekwoord zegt: "Weldaden keren terug naar het huis dat ze uitzond".

*Mark Van de Voorde*

*Mark Van de Voorde is publicist en raadgever van de Belgische politici Herman van Rompuy, Yves Leterme en van Steven Vanackere. Bovenstaande column is overgenomen van Rorate van 3 september 2011.*

Koffie schenken  
Koren  
Koperpoetsgroep  
Kosters  
Lectoren  
Liturgiegroep  
M.O.V. / Curicó  
Misdienaars  
Onderhoud gebouwen  
Ouderenmiddagen  
Redactie parochieblad  
Bezorging parochieblad  
Paramentengroep  
Parochiebestuur  
Pastoraal team  
Rouwbegeleiding  
Schoonmaakgroep  
Tuinonderhoud  
Vormselvoorbereiding  
Website  
Ziekenbezoek



**Parochiewerk**

# Viering 50 jarig bestaan Gemengd Antoniuskoor

Op zaterdag 24 januari jl. vierde het Gemengd Antoniuskoor haar 50 jarig bestaan. Het koor luisterde de eucharistieviering o.a. op met de prachtige 'Missa Tempore Quadragesimae' van Michael Haydn (1737-1806). Organist Ben Smeets speelde schitterende werken van o.a. J.S. Bach en C. Franck. Het koor kon deze avond rekenen op ruime belangstelling. Een mooie preek, uitstekende zang en orgelspel stonden garant voor een feestelijke viering. De waardering voor organist en koor werd duidelijk toen na afloop luid applaus klonk. Na de viering werd er in het parochiecentrum koffie/thee geschonken en kon er nagepraat worden met de leden van het koor.

## *Impressie van de jubileumviering*



*Dirigente Soof van den Berg bereidde het koor maandenlang voor.*



*Organist Ben Smeets begeleidt het koor en speelt diverse orgelwerken.*



*Voorgangers:  
Pastoor-deken Marcel Dorssers,  
Pastor Nguyen Duc Minh en  
diaken Anton van Diessen*



*Het zingen van de mis vraagt om uiterste concentratie.*



*Koffie/thee na afloop*

## **Feestelijkheden**

De feestelijkheden rond het jubileum werden op zondag 25 januari afgesloten met een feestelijke brunch en op vrijdag 30 januari genoot men in de Leest van de musical "Heerlijk duurt het langst" van Annie M.G. Schmidt.

# Vragenlijst Gewone Synode Gezin oktober 2015 uitgezet in parochies

*Van 4 tot en met 26 oktober 2015 wordt in Rome een Gewone Bisschoppensynode gehouden met als thema*

*'De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en de moderne wereld'.*

*Ter voorbereiding hebben de bisschoppenconferenties wereldwijd een vragenlijst ontvangen over dit onderwerp. Deze vragenlijst is voor beantwoording via de bisdommen naar alle dekenaten, vicariaten en parochies in Nederland gestuurd.*

De Nederlandse bisschoppenconferentie heeft in haar plenaire vergadering van maandag 19 januari 2015 besloten de vragenlijst vanuit Rome via de gebruikelijke weg, dat wil zeggen via de bisdommen aan pastorale teams toe te sturen met het verzoek de vragen te beantwoorden.

Van de pastorale teams wordt onder druk van een deadline een belangrijke inspanning gevraagd. Er zijn in totaal 46 diepgaande vragen te beantwoorden, waarvoor kennis, ervaring en visie van en voor het pastorale werk zijn vereist. Gevraagd wordt de lijst zo volledig mogelijk in te vullen en dit bij voorkeur in groepsverband te doen. Dat kan het pastorale team in de eigen teamvergadering doen, maar ook in samenspraak met parochiebesturen en groepen vrijwilligers die meewerken in het pastoraat op het gebied van huwelijk en gezin.

Met deze benadering beoogt de bisschoppenconferentie binnen parochies tot in de haarvaten mensen te consulteren die met de pastorale zorg rond huwelijk en gezin vertrouwd zijn. Naast de antwoorden vanuit de parochies zal de bisschoppenconferentie enkele beschouwingen vanuit academisch perspectief, gerelateerd aan het thema van de synode, aan het generaal-secretariaat van de bisschoppensynode doen toekomen.

Op basis van alle bijdragen, de antwoorden op de vragenlijsten en de Lineamenta, bestaande uit het slotdocument van de buitengewone Bisschoppensynode die in 2014 is gehouden, zal door het generaal secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome het Instrumentum Laboris (werkdokument) voor de synode worden opgesteld.



---

## Vorbereiding vormelingen

Eén van de activiteiten bij de voorbereiding op het vormsel is de DiaconAction. Op zaterdag 31 januari 2015 gingen de aanstaande vormelingen fruit inzamelen bij enkele supermarkten. Hiervan maakten zij fruitschaaltjes en bezorgden deze bij parochianen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Op deze manier wilden zij laten zien wat Jezus bedoeld heeft met naastenliefde.

Een ander onderdeel van de voorbereiding is deelname aan de Power of Fire vormelingsdag op zaterdag 15 april a.s. Deze dag wordt gehouden in Den Bosch. De Power of Fire-dag is een leuke dag die vol staat van ontmoeting met leeftijdsgenoten die gevormd zijn of zullen worden, van gebed, sport en spel, plezier en catechese.



**Power of Fire**  
vormelingsdag 2014

# Kort

Voor allerlei zaken die onze parochie betreffen kunt u contact opnemen met het parochiecentrum via de website:

[www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/](http://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/)

Geef als onderwerp op:

Secretariaat  
Kerkhof  
Financiën  
Kerkleden  
Vrijwilligers  
Redactie parochieblad

## Vrijwilligersavond

De eerste vrijwilligersavond van de nieuw gevormde parochie werd gehouden op 23 oktober 2013. Vanwege de centrale ligging werd deze avond gehouden in Zalen-centrum Zidewinde in Sprang-Capelle. Het werd een geslaagde avond, mede door diverse optredens. Het parochiebestuur heeft vorig jaar besloten de vrijwilligersavond het ene jaar in het voorjaar en het daarop volgende jaar in het najaar te houden. De datum van de vrijwilligersavond kunt u alvast noteren: *donderdag 16 april 2015* in Zidewinde. In maart volgt nadere informatie.

## Paasnummer parochieblad

Het paasnummer van ons parochieblad wordt in de week vóór de Goede Week (24/25/

26 maart) bezorgd bij de 'abonnees'. Dit zijn de deelnemers aan de parochiebijdrage. Copij voor dit nummer kunt u tot woensdag 11 maart a.s. inleveren op het parochiecentrum of via de website [www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/](http://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/)

## Oproep

De schoonmaakgroepen van de St. Antoniuskerk zorgen dat de diverse ruimtes regelmatig een poetsbeurt krijgen. De 'donderdaggroep' is op zoek naar versterking met enkele dames. Iedere tweede donderdag beginnen de werkzaamheden om 10.00 uur. U bent van harte welkom! U kunt zich aanmelden bij mevr. Mieke van den Oord, tel. 0416-343477.

## Mariakapel St. Jan gesloten

Ter voorkoming van verdere schade door vandalisme heeft het parochiebestuur besloten de Mariakapel van de Sint Janskerk tot nader order te sluiten. Bezien wordt wanneer weer tot openstelling kan worden overgegaan.

## Actie Kerkbalans

Ieder jaar valt in januari de envelop van de Aktie Kerkbalans bij alle ingeschreven parochianen in de bus. Om dit voor elkaar te krijgen, moet er vanzelfsprekend veel werk worden verzet. Het betreft namelijk ongeveer 11.000 adressen in Waalwijk en Waspik. Wij willen hier alle medewerkers hartelijk danken voor hun inzet!

## Teletekst

Vanaf medio januari is het gebruik van teletekstpagina 111 van RTV Midden Brabant

komen te vervallen. Berichten uit onze parochie over dopen, huwelijken, uitvaarten en allerlei andere gebeurtenissen treft u voortaan aan op de website [www.sintjanwaalwijk.nl](http://www.sintjanwaalwijk.nl)

## The Passion

Enschede vormt op 2 april 2015 (NPO 1, 20.30 u) het decor van The Passion. De vijfde editie van deze grote live tv-productie wordt opgevoerd in de binnenstad en op andere karakteristieke plekken van deze universiteitsstad. The Passion vertelt tijdens een groots en uniek muziekevenement over lijden, sterven en opstanding van Jezus. Net als voorgaande jaren trekt er een processie met duizend mensen en een groot verlicht kruis door de straten op weg naar het hoofdpodium.

Het is komend jaar 15 jaar geleden dat de vuurwerk-ramp plaats vond in Enschede. De wijk Roombeek is inmiddels als een feniks uit de as herrezen. Niettemin staat deze gebeurtenis nog in het geheugen van de inwoners gegrift. Het paasverhaal uit de Bijbel, dat in The Passion centraal staat, is ook een verhaal over verdriet, lijden en hoop.

### *Samenwerking*

The Passion is een samenwerking tussen de omroepen EO en KRO, het Nederlands Bijbelgenootschap. De Protestantse Kerk in Nederland, Jong Katholiek en wordt geproduceerd door Eye2Eye Media. De KRO neemt vanaf 2015 de plek in van Omroep RKK.

Welke artiesten een rol gaan spelen in The Passion wordt later bekendgemaakt.



# Parochiebestuur

De taak van het parochiebestuur bestaat in de eerste plaats uit het beheer van de materiële zaken van de parochie, de bekende G's: geld, gegevens en gebouwen. Te denken valt hierbij aan het onderhoud van de kerk en de andere bezittingen, het verlichten, verwarmen en het schoonhouden van het gebouw, de beveiliging van kerk, het onderhoud van de liturgische gewaden, linnengoed en liturgisch vaatwerk, de lonen van geestelijken, organist, dirigent en anderen, de ledenadministratie en alle andere administraties.

Het parochiebestuur dient zorg te dragen voor het verwerven van de nodige financiële middelen om al de niet geringe kosten te kunnen betalen. Geen sinecure; iedere bijdrage is dan ook welkom!

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

- Voorzitter:  
pastoor M.W.G. Dorssers,  
Grotestraat 285, 5141 JT Waalwijk
- Vicevoorzitter ad interim:  
mevrouw Madeleine Schreurs-  
Fortanier, Kloosterweg 21,  
5144 CA Waalwijk
- Secretaris:  
de heer Jack L.P.M. Janssens,  
Rembrandtpark 84,  
5143 GA Waalwijk
- Penningmeester:  
De heer Rob H.A. Wessels,  
Onsenoortsestraat 26,  
5253 AB Nieuwkuijk
- Portefeuille vastgoedbeheer:  
de heer Ad F.J.M. Passier  
Van Brederodelaan 5,  
5141 EL Waalwijk
- Portefeuille begraafplaatsen:  
De heer Will C.J.F. Donders,  
Dr. Schaepmanlaan 47,  
5142 CP Waalwijk
- Portefeuille personeel en organisatie:  
Mevrouw Cissy (F.J.H.M.) de Bruyn,  
De Roonlaan 23, 5165 VA Waspik
- Portefeuille communicatie:  
De heer Theo J.J. van der Vight,  
Jan de Rooystraat 7,  
5141 EN Waalwijk

## De nieuwe portefeuillehouder vastgoedbeheer van het parochiebestuur stelt zich voor:

Ik ben een geboren Waalwijker en heb vanaf 1943 mijn jeugd doorgebracht in de Stationsstraat en later tot mijn trouw in de Kasteellaan. Mijn moeder werd al op vrij jonge leeftijd weduwe en bleef achter met vijf opgroeiende kinderen. Op dat moment werd er maar een ding belangrijk en dat was zo snel mogelijk geld in het laatje brengen om zeker niet afhankelijk te zijn van anderen.

Dit heeft er toe geleid dat ik zo snel mogelijk moest gaan werken en hierdoor de eerste twee jaren zowel overdag als in de avond naar school ging. Ik heb later nog vele jaren zelfs tot diep in mijn trouw 's avonds en in de weekenden gestudeerd. Dit is echter niet voor niets geweest daar dit ertoe heeft geleid dat ik een mooie carrière achter de rug heb, namelijk van timmerman tot directeur.

Ria en ik hebben vier kinderen en maar liefst zeven kleinkinderen en de achtste is alweer op komst. Wij verwachten het omstreeks eind mei.

Na wat omzwervingen via Loon op Zand en Waspik zijn we toch weer in Waalwijk beland.

Tijdens mijn werkzame leven en daarna besteed ik veel tijd aan opleidingen in de bouwsector zowel op Mbo als Hbo niveau en ben ik ook nog regiovoorzitter van Bouwend Nederland. Al het overige zal ik u besparen. Om in een wat rustiger vaarwater te komen en hierdoor wat meer tijd door te brengen met Ria heb ik inmiddels een aantal, zijnde de niet hierboven genoemde functies afgestoten. Echter op de vraag van Philly den Teuling om haar bestuurlijke functie in het parochiebestuur over te nemen, heb ik geen nee kunnen zeggen.

Inmiddels is mij wel duidelijk geworden dat er op bouwkundig gebied in de parochie nog veel werk aan de winkel is.

Ik zal mij na een inwerkperiode samen met het bestuur en de nodige vrijwilligers inzetten om te komen tot voor de parochie beste oplossingen.

*Ad Passier*

# Liturgiekalender

## Doordeweekse Eucharistievieringen

Dag	Kerk	Tijd
Dinsdag	St. Antoniuskerk	19.00 uur
Woensdag	Oude Pastorie - Waspik (Na de viering wordt er koffie/thee geschonken in de Oude Pastorie.)	09.00 uur
Donderdag	St. Antoniuskerk (Na de viering wordt er koffie/thee geschonken in de parochiezaal.)	09.00 uur
Vrijdag	St. Janskerk	09.00 uur

## Eucharistievieringen weekend

Datum	Tijd	Kerk	Koor
<b>6<sup>e</sup> zondag door het jaar</b>			
Za 14 feb	18.30	St. Antonius	Gemengd Antoniuskoor
Zo 15 feb	09.30	St. Bartholomeus	Bartholomeuskoor
Zo 15 feb	09.30	St. Jan	Gemengd Koor St. Jan
Zo 15 feb	11.00	St. Clemens	Samenzang



## Aswoensdag

Wo 18 feb	19.00	St. Bartholomeus	Theresiakoor
Wo 18 feb	19.00	St. Jan	Leden koor St. Jan

## 1<sup>e</sup> zondag van de Veertigdagentijd

Za 21 feb	18.30	St. Antonius	Noisy People
Zo 22 feb	09.30	St. Bartholomeus	Samenzang
Zo 22 feb	09.30	St. Jan	Herenkoor
Zo 22 feb	11.00	St. Clemens	Clemenskoor

## 2<sup>e</sup> zondag van de Veertigdagentijd

Za 28 feb	18.30	St. Antonius	Gemengd Antoniuskoor
Zo 1 mrt	09.30	St. Bartholomeus	Samenzang
Zo 1 mrt	09.30	St. Jan	Herenkoor St. Jan
Zo 1 mrt	11.00	St. Clemens	Samenzang

## 3<sup>e</sup> zondag van de Veertigdagentijd

Za 7 mrt	18.30	St. Antonius	Noisy People
Za 7 mrt	19.00	St. Bartholomeus Gezinsviering Eerste H. Com.	The Future
Zo 8 mrt	09.30	St. Jan	Samenzang
Zo 8 mrt	11.00	St. Clemens	Clemenskoor

## 4<sup>e</sup> zondag van de Veertigdagentijd

Za 14 mrt	18.30	St. Antonius Collecte Vastenactie	Gemengd Antoniuskoor
Zo 15 mrt	09.30	St. Bartholomeus Collecte Vastenactie	Bartholomeuskoor
Zo 15 mrt	09.30	St. Jan Collecte Vastenactie	Herenkoor St. Jan
Zo 15 mrt	11.00	St. Clemens Collecte Vastenactie	Samenzang

## 5<sup>e</sup> zondag van de Veertigdagentijd

Za 21 mrt	18.30	St. Antonius	Gemengd Antoniuskoor
Zo 22 mrt	09.30	St. Bartholomeus	Theresiakoor
Zo 22 mrt	09.30	St. Jan	Samenzang
Zo 22 mrt	11.00	St. Clemens	Clemenskoor

## Palm- of Passiezondag

Za 28 mrt	18.30	St. Antonius	Noisy People
Zo 29 mrt	09.30	St. Bartholomeus	Bartholomeuskoor
Zo 29 mrt	09.30	St. Jan Kindernevendienst	Gemengd koor St. Jan

## Witte Donderdag

Do 2 apr	18.00	St. Antonius Viering met communicanten	Samenzang
Do 2 apr	19.00	St. Bartholomeus	Bartholomeus heren- koor
Do 2 apr	19.30	St. Jan	Gemengd Antoniuskoor

## Goede Vrijdag

Vr 3 apr	11.00	St. Antonius Kruisweg	Samenzang
Vr 3 apr	11.00	St. Clemens Kruisweg	Samenzang
Vr 3 apr	11.00	St. Jan Kruisweg	Gem. koor St. Jan
Vr 3 apr	15.00	St. Jan Kruishulde	Clemenskoor
Vr 3 apr	15.00	St. Bartholomeus Kruisweg	Samenzang
Vr 3 apr	19.00	St. Bartholomeus Kruishulde	Bartholomeuskoor
Vr 3 apr	20.00	St. Jan - Viering voor jong volw.,	Rainbow Swing

## Pasen – Paaswake

Za 4 apr	21.00	St. Bartholomeus	Theresiakoor
Za 4 apr	21.00	St. Jan	Gem. koor St. Jan

## Eerste Paasdag

Zo 5 apr	09.30	St. Antonius	Gemengd Antoniuskoor
Zo 5 apr	09.30	St. Bartholomeus	Bartholomeuskoor
Zo 5 apr	11.00	St. Clemens	Clemenskoor



# Parochiekroniek



*Door het sacrament van het H. Doopsel werden in onze parochiegemeenschap opgenomen:*

*11 januari 2015 – St. Clemenskerk*  
Luuk Kokx, zoon van Koen Kokx en Patricia van Cromvoirt

*11 januari 2015 – St. Janskerk*  
Jay-Jay Pullens, zoon van Kees Pullens en Stephanie van de Ven

*18 januari 2015 – St. Janskerk*  
Hugo Nabben, zoon van Ruud Nabben en Liselore Lommers

*18 januari 2015 – St. Janskerk*  
Donny Hendriks, zoon van Brian Hendriks en Marisa v.d. Dungen

*25 januari 2015 – St. Bartholomeuskerk*  
Hailey Rutjens, dochter van Roy Rutjens en Sabrina Smits

*1 februari 2015 – St. Janskerk*  
Elin van Mier, dochter van Mark van Mier en Ellen van den Hoven

*1 februari 2015 – St. Antoniuskerk*  
Annelie van Rooijen, dochter van Gijs van Rooijen en Karin Kraneveld

*15 februari 2015 – St. Janskerk*  
Mathijs van Bladel, zoon van Maurice van Bladel en Maria Oltean

*Onze hartelijke gelukwensen*

*Huwelijksjubileum*

*31 januari 2015*  
Karina en Romanas Kovalenkiene

*Onze hartelijke gelukwensen*



*Samen met familie en vrienden namen wij tijdens een uitvaartdienst afscheid van hen die door de dood uit ons midden zijn heengegaan:*

*10 december 2014 – H. Bartholomeuskerk*  
Nelly Zijlmans – Verschure 92 jaar

*11 december 2014 – H. Bartholomeuskerk*  
Annie van Noye – Pijnenburg 92 jaar

*12 december 2014 – Uitvaartcentrum Monuta*  
Sjaan Mans – Opperman 86 jaar

*20 december 2014 – H. Bartholomeuskerk*  
Emeritus pastoor Pierre de Klijn 88 jaar

*23 december 2014 – St. Janskerk*  
Bart Kobben 60 jaar

*29 december 2014 – St. Clemenskerk*  
Jo van Brunschot – van de Water 89 jaar

*31 december 2014 – St. Janskerk*  
Albert van Heeswijk 71 jaar

*6 januari 2015 – St. Clemenskerk*  
Toos Schoemans – Raaijmakers 89 jaar

*6 januari 2015 – H. Bartholomeuskerk*  
Nic van Marrewijk 79 jaar

*9 januari 2015 – St. Antoniuskerk*  
Berry van der Meijs 51 jaar

*9 januari 2015 – Uitvaartcentrum Monuta*  
Lore Knulst - Rehm 90 jaar

*22 januari 2015 – St. Janskerk*  
Richard Berkelmans 91 jaar

*23 januari 2015 – St. Antoniuskerk*  
Mees van der Schans 4 jaar

*23 januari 2015 – Mariakerk-Tilburg*  
R.K. Begraafplaats Besoyen  
Djoe Nio Marleen - Tje 85 jaar

*28 januari 2015 – St. Clemenskerk*  
Jan van Leijden 76 jaar

*3 februari 2015 – St. Antoniuskerk*  
Jos van Hulten 83 jaar

*Mogen zij rusten in vrede*

# Stille Omgang Amsterdam 21 maart 2015



Amsterdam wordt ook wel eens 'Mirakelstad' genoemd. Deze kwalificatie ontleent Amsterdam aan het feit dat het een oude bedevaartplaats is, waar al sinds de middeleeuwen een wonder of mirakel wordt geëerd. Deze verering leeft nog steeds en heeft sinds het einde van de 19<sup>e</sup> eeuw vooral gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille Omgang. Deze religieus meditatieve omgang door het historisch centrum en passerend aan het nachtelijk uitgaansleven van Amsterdam wordt elk jaar gedurende één nacht in de maand maart door het Gezelschap van de Stille Omgang georganiseerd. Duizenden gelovige mensen uit het hele land nemen eraan deel. De Stille Omgang wordt gelopen in de nacht van zaterdag 21 maart 2015.

*Intentie:*

**"Een pelgrim gaat voort, ontvankelijk voor 't onverwachte ..."**

## Programma

*Zaterdag 21 maart 2015:*

- 22.00 uur: Plechtig lof in de Catharinakerk te 's-Hertogenbosch  
Opening van onze tocht

*Zondag 22 maart 2015:*

- 24.00 uur: Aankomst in Amsterdam
- 00.15 uur: Eucharistieviering in de kerk 'De Papegaai'
- 01.15 uur: Omgang door de binnenstad van Amsterdam

P.S. Na de Eucharistieviering lopen we de Stille Omgang. Daarna kan men even de tijd nemen voor koffie en een broodje in de Lutherse kerk.



- Vertrek naar Amsterdam  
Zaterdagavond 21 maart 2015

20.15 uur: Waspik – Het Vaartje  
20.40 uur: Waalwijk – Vredesplein  
Terugreis: ± 04.00 uur

Reiskosten retour Amsterdam: € 16,50  
Uiterste datum van aanmelding: 16 maart.

### Aanmelding

U kunt zich opgeven bij:

- G. Kemmeren, Watersnip 69 Waspik  
Tel.: 0416 – 31 16 17
- A. Hendriks, Putstraat 60 Waalwijk  
Tel.: 0416 – 33 90 64

---

## Website

Met regelmaat wordt er gewerkt aan verbeteringen van de website van onze parochie om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van het reilen en zeilen in de parochiekernen Waalwijk en Waspik. Blijf op de hoogte via:

[www.sintjanwaalwijk.nl](http://www.sintjanwaalwijk.nl)