



Mei 2015

Parochieblad

Sint Jan de Doper

Colofon

Jaargang 2
Mei 2015

Pastoraal team:

- Pastoor/deken
M. Dorssers
tel.: 0416 - 33 21 81
- Diaken A. van Diessen
tel.: 06-22840500 of
0416 - 33 35 31
- Pastor Nguyen Duc Minh
tel.: 06 – 10651088 of
0416 - 795089
- Pastoraal assistente:
mw. A. Maaywee-de Kort
tel.: 06-25461048
- Pastoraal assistente:
mw. A. Meijers-Geurts
tel.: 0416 – 33 81 09

Parochiecentrum / Centraal secretariaat:

St. Antoniuskerk
De Genestetstraat 1,
5144 SN Waalwijk
tel.: 0416-33 35 31

Het parochiecentrum is
iedere werkdag open van
09.00 u tot 12.30 u.

Openstelling 'Oude Pastorie' – Waspik

Kerkstraat 1,
5165 CE Waspik
tel.: 0416-311215

Dinsdag
19.00 u – 20.00 u
Opgave van misintenties

Woensdag
09.00 u – 12.00 u
Parochiemedewerk(st)er
aanwezig

Overige dagen: telefoon
wordt doorgeschakeld naar
het parochiecentrum.

Websites:

www.sintjanwaalwijk.nl
www.parochiewaspik.nl

St. Antonius van Padua - St. Bartholomeus - St. Clemens - St. Jan de Doper

Wat is Pinksteren?

'Pinksteren' is genoemd naar het Griekse woord 'pentekostos' (= vijftigste). Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest, de derde Persoon van de Allerheiligste Drieëenheid, neerdaalde uit de hemel op de apostelen en andere aanwezige gelovigen. Voor u de geschiedenis van Pinksteren.

Jezus shockeerde zijn vrienden keer op keer. Het is nog maar net tien dagen na de hemelvaart van Jezus, als opnieuw de vrienden van Jezus met hun ogen staan te knippen. Maar niet alleen zijn vrienden... Nadat Jezus naar zijn Vader in de hemel was gegaan, bleven zijn vrienden bij elkaar. Elke dag kwamen ze bij elkaar om te bidden. Op één van die dagen begon er ineens een enorm harde wind te waaien. Je hoorde het door het hele huis heen. Maar zij voelden helemaal geen wind. Het geluid was er wel, maar niet de gevolgen van een windvlaag. Wat er wel kwam was een soort van vuurvlammen. Het waren niet echte vlammen, maar het leek er wel op. Terwijl de wind verder waaide verspreidden de vuurvlammen zich op de hoofden van de mensen in het huis. De mensen bij wie dit gebeurde, begonnen hardop te praten in talen die ze niet kenden of geleerd hadden. Zij spraken zo hard dat mensen buiten het huis ze konden horen. Wat moet dat een bijzonder geluid zijn geweest, zoveel talen door elkaar heen. Uit allerlei landen waren er mensen naar Jeruzalem gekomen om feest te vieren. Iedereen werd natuurlijk ontzettend nieuwsgierig naar wat daar binnen gebeurde. Tot hun stomme verbazing hoorden ze allemaal hun eigen taal! Sommigen vroegen zich af waarom dit gebeurde terwijl anderen dachten dat iedereen hartstikke dronken was. Petrus, één van de vrienden van Jezus, merkte dit. Hij herinnerde zich iets wat iemand lang geleden al voorspeld had. Petrus ging voor de groep mensen staan en begon uit te leggen wat er gebeurde. Hij zei: 'Deze mensen zijn niet dronken. Wat hier gebeurt, is al een paar honderd jaar terug voorspeld door de profeet Joël. De Heilige Geest, de Geest van God, zou komen en uitgestort worden over de mensen. Dat is wat hier gebeurt'. Ongeveer 3000 mensen geloofden hem na zijn verhaal. Vanaf deze dag vertellen de mensen het verhaal van Jezus over de hele wereld. Precies zoals Jezus gezegd heeft met Hemelvaart. Dit is al bijna 2000 jaar geleden gebeurd en nog steeds praten we over Jezus. Binnenkort is het Pinksteren. De dag waarna het verhaal van Jezus de wereld inging. Hoe hoorde jij het eerst over Jezus?

Diaken A. van Diessen

Kort

Contact

Voor allerlei zaken die onze parochie betreffen kunt u contact opnemen met het parochiecentrum via de website:

www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/

Geef als onderwerp op:

Secretariaat
Kerkhof
Financiën
Kerkleden
Vrijwilligers
Redactie parochieblad
Curico – Stichting M.O.V.

Vieringen in Waspik

Het parochiebestuur heeft de vieringen in de St.-Bartholomeuskerk in Waspik tijdelijk moeten opschorten in verband met veiligheidsrisico's. Tijdelijk werd uitgeweken naar de Oude Pastorie.

Dat bracht enkele beperkingen met zich mee. Zo was de ruimte beperkt, en in warme dagen werd het wat bedompt. Bovendien was er te weinig ruimte om onze koren goed te kunnen herbergen.

Vandaar dat het bestuur opnieuw contact heeft gezocht met de Hervormde Gemeente Waspik. Met de Hervormde Gemeente is nu afgesproken

dat, vanaf zondag 10 mei, de vieringen op zaterdagavond om 19.00 uur in principe plaats vinden in de Hervormde Kerk en op zondagochtend om 9.30 uur in principe in De Schakel, het zaaltje van de Hervormde Gemeente, gelegen achter de Hervormde Pastorie.

Maar houdt u de berichten op de website en bij de kerkdeur in de gaten: zodra het weer veilig is in de St.-Bartholomeus (eventueel na tijdelijke maatregelen) willen we weer in onze eigen St.-Bartholomeus gaan vieren.

Sacramentsdag (5 en 6 juni)

Twee weken na Pinksteren viert de kerk in Nederland het hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus. Wij gedenken heel bijzonder dat de Heer onder de tekenen van brood en wijn onder ons aanwezig wil blijven komen.

Op de vooravond van Sacramentsdag, willen wij gelegenheid geven tot eucharistische aanbidding. Omdat er 's avonds eucharistie gevierd wordt in de St.-Antoniuskerk, willen wij de aanbidding houden in de St.-Jan.

U bent uitgenodigd voor stil gebed bij het Sacrament. U kunt intekenen op een gebedsuurtje. De uitstelling is om 18.00 uur en op de volle uren is er een wisselmoment. Om 24.00 uur zal de zegen gegeven worden en wordt het Allerheiligste weer teruggeplaatst in het tabernakel.

Geeft u voor de intekening een berichtje aan het secretariaat of aan pastoor

Dorssers. Maar u kunt natuurlijk ook elk moment van de avond binnenlopen voor stil gebed.

Sint-Jansdag (21 juni)

Sinds de fusie van de voormalige parochies vaart de nieuwe parochie onder de vlag van Sint Jan de Doper. Zijn feestdag (geboortedag) wordt gevierd op 24 juni. Meestal valt deze datum niet op een zondag, vandaar dat de parochie de feestdag viert op de dichtsbij liggende zondag. In 2015 is dat zondag 21 juni.

Nu zijn er vier kerken binnen de parochie van Sint Jan de Doper, en dat is de reden dat we het vieren van het patroonsfeest van de parochie willen laten rouleren tussen onze kerken.

De viering van het patroonsfeest zal dit jaar plaats hebben in de St.-Antoniuskerk, en wel op zondagochtend 21 juni om 9.30 uur. Dat is de enige H. Mis op die zondag. De vooravondmissen (op zaterdag 20 juni) worden gevierd in de St.-Jan om 18.30 uur en in de Hervormde Kerk te Waspik om 19.00 uur.

De gezamenlijke parochiekoren zullen de viering met hun samenzang ondersteunen.

U bent uitgenodigd om aan te sluiten bij de feestelijke viering van het patroonsfeest. Na de viering kunt u met ons een kop koffie of thee drinken in het parochiecentrum, en bij goed weer ook op het kerkplein.

Van harte welkom.

Dank u wel

Op 19 maart overleed onze moeder vrij onverwacht. Ze mocht 89 jaar worden. De vele lieve reacties, condoleances en steunbetuigingen die ik na haar overlijden uit onze parochie mocht ontvangen, hebben mij goed gedaan. Hartverwarmend. Voor alle condoleances en steun dank ik u van harte, ook namens mijn zussen en verdere familie.

Pastoor Dorssers

Kosters gezocht

Een kerkgebouw kan pas goed functioneren als de parochie kan terugvallen op de goede hulp van een koster. De koster zorgt immers voor het openen en sluiten, zorgt dat de zaken voor de eredienst klaar staan en opgeruimd worden, zorgt voor het luiden, voor de voorraden en 'duizend-en-een dingen zonder naam'.

Door overlijdens zijn wij in het recente verleden een aantal (hulp-)kosters kwijt geraakt. Toch willen wij zorgen dat de praktische zaken in en rond de kerken goed geregeld blijven.

Mocht u interesse hebben ons als hulpkoster te helpen, praat er dan eens over met de huidige kosters of met de leden van het pastorale team. Wellicht is het iets voor u. En vele handen maken het werk licht.



Terugblik Vormsel en Communie

De afgelopen weken zijn er 20 tieners gevormd en hebben 44 kinderen hun eerste H. Communie ontvangen. We mogen terugkijken op erg mooie vieringen. Aan deze vieringen zijn langdurige voorbereidingen voorafgegaan.

Voor de communie hebben we gewerkt met een nieuw project, *'Gods grootste geschenk'*. We zijn hier erg enthousiast over. Elke keer als de kinderen met dit project aan het werk waren mocht er weer een nieuw geschenk 'uitgepakt' worden. Enkele geschenken waren, de schepping, het doopsel, de bijbel, de vriendschap, de vergeving, de vrede, de vreugde, de H. Eucharistie. Alles bij elkaar hebben we 21 bijeenkomsten gehad. Tijdens 10 bijeenkomsten hiervan hebben we gewerkt met de kinderen aan het project. De andere bijeenkomsten waren o.a. ouderavonden, puzzeltocht in de kerk, palmpaasviering en een boeteviering.

De boeteviering was samen met de ouders in de Antoniuskerk. De kinderen hebben nagedacht over foutjes die ze maken en wat beter kan in hun leven. Ze hebben dit opgeschreven en hebben ieder het sacrament van verzoening mogen ontvangen. Op het einde van deze viering zijn hun persoonlijke briefjes verbrand om zo aan te geven dat God het heeft gezien en dat dat verder niemand hoeft te weten. Wat God heeft vergeven blijft vergeven, je mag weer helemaal opnieuw, met een schone lei, verdergaan.

Een bijeenkomst hebben we nog na de 1^e H. Communie. Dit doen we met de kinderen en hun ouders samen. Om aan te geven dat met het geloof bezig zijn niet stopt bij de Eerste H. Communie maar dat de betrokkenheid met de kerk en het geloof verder gaat, een leven lang. Als je bij een club bent of een vriendschap hebt en je werkt daar niet meer aan of je onderhoudt de vriendschap niet meer, dan verwatert dat. Zo is dat ook met de vriendschap met Jezus.

Voor het Vormsel zijn 15 bijeenkomsten geweest. Deze bestonden uit ouderavonden, werken aan het project met de tieners op het parochiecentrum, Diacon-Action, een Are You Ready weekend en de Power of Fire Vormseldag. Er was een grote en goede betrokkenheid van de tieners en hun ouders. Ook gingen we op 19 mei op bedevaart naar Elshout. Op de terugweg liepen wij natuurlijk langs het kapelletje om daar een kaarsje op te steken.

Om al deze bijeenkomsten en vieringen goed en mooi te laten verlopen zijn er heel wat mensen nodig. Wij zetten voor u de volgende werkgroepen, die hieraan meewerken, op een rij.

Werkgroep voorbereiding Vormsel, - voorbereiding Communie, misdienaars, kosters, bloemversiering, koren, klusjesgroep, administratie, communicatie, bestuur. Iedere werkgroep, individuele vrijwilliger en bestuur heeft een eigen verantwoordelijkheid om het een en ander goed te laten verlopen. Samen zetten we onze schouders eronder. Allemaal dank hiervoor.

Ans Maaijwee

Liturgiekalender



Doordeweekse Eucharistievieringen

Dag	Kerk	Tijd
Dinsdag	St. Antoniuskerk	19.00 uur
Woensdag	Oude Pastorie - Waspik (Na de viering wordt er koffie/thee geschonken in de Oude Pastorie.)	09.00 uur
Donderdag	St. Antoniuskerk (Na de viering wordt er koffie/thee geschonken in de parochiezaal.)	09.00 uur
Vrijdag	St. Janskerk	09.00 uur

Eucharistievieringen weekend

Datum Tijd Kerk Koor

Pinksteren

Za 23 mei	18.30	St. Antonius	Gemengd Antoniuskoor
Zo 24 mei	09.30	De Schakel Waspik	Bartholomeuskoor
Zo 24 mei	09.30	St. Jan	Gemengd koor St. Jan
Zo 24 mei	11.00	St. Clemens	Clemenskoor
Zo 24 mei	14.00	St. Jan Eerste H. Communie (extra viering)	Samenzang

Tweede Pinksterdag

Ma 25 mei	09.30	St. Jan	Samenzang
-----------	-------	---------	-----------

Drievuldigheidszondag

Za 30 mei	18.30	St. Antonius	Gemengd Antoniuskoor
Zo 31 mei	09.30	De Schakel Waspik	Theresiakoor
Zo 31 mei	09.30	St. Jan	Herenkoor St. Jan
Zo 31 mei	11.00	St. Clemens	Clemenskoor

Sacramentszondag

Za 6 juni	18.00	St. Jan Eucharistische aanbidding	
Za 6 juni	18.30	St. Antonius	Noisy People
Za 6 juni	19.00	Hervormde kerk Waspik	The Future
Zo 7 juni	09.30	St. Jan	Gemengd Koor St. Jan
Zo 7 juni	11.00	St. Clemens Gezinsviering	Samenzang

11^e zondag door het jaar

Za 13 juni	18.30	St. Antonius Patroonsfeest St. Antonius	Gemengd Antoniuskoor
Zo 14 juni	09.30	De Schakel Waspik	Theresiakoor
Zo 14 juni	09.30	St. Jan	Samenzang
Zo 14 juni	11.00	St. Clemens	Clemenskoor

12^e zondag door het jaar

Za 20 juni	18.30	St. Jan	Samenzang
Za 20 juni	19.00	Hervormde kerk Waspik	Bartholomeus herenkoor
Zo 21 juni	09.30	St. Antonius Patroonsfeest St. Jan de Doper (24 juni)	Parochie-koren

13^e zondag door het jaar

Za 27 juni	18.30	St. Antonius	Gemengd Antoniuskoor
Zo 28 juni	09.30	De Schakel Waspik	Bartholomeuskoor
Zo 28 juni	09.30	St. Jan	Herenkoor St. Jan
Zo 28 juni	11.00	St. Clemens	Clemenskoor

14^e zondag door het jaar

Za 4 juli	18.30	St. Antonius Collecte Curicó	Noisy People
Za 4 juli	19.00	St. Bartholomeus Collecte Curicó	Samenzang
Zo 5 juli	09.30	St. Jan Collecte Curicó	Herenkoor St. Jan
Zo 5 juli	11.00	St. Clemens Collecte Curicó	Samenzang Gezinsviering

15^e zondag door het jaar

Za 11 juli	18.30	St. Antonius	Gemengd Antoniuskoor
Zo 12 juli	09.30	St. Bartholomeus	Samenzang
Zo 12 juli	09.30	St. Jan	Gem. koor St. Jan
Zo 12 juli	11.00	St. Clemens	Clemenskoor

16^e zondag door het jaar

Za 18 juli	18.30	St. Antonius	Samenzang
Zo 19 juli	09.30	St. Bartholomeus	Samenzang
Zo 19 juli	09.30	St. Jan	Samenzang
Zo 19 juli	11.00	St. Clemens	Samenzang

17^e zondag door het jaar

Za 25 juli	18.30	St. Antonius	Samenzang
Zo 26 juli	09.30	St. Bartholomeus	Samenzang
Zo 26 juli	09.30	St. Jan	Samenzang
Zo 26 juli	11.00	St. Clemens	Samenzang

18^e zondag door het jaar

Za 1 aug	18.30	St. Antonius	Samenzang
Zo 2 aug	09.30	St. Bartholomeus	Samenzang
Zo 2 aug	09.30	St. Jan	Samenzang
Zo 2 aug	11.00	St. Clemens	Samenzang

19^e zondag door het jaar

Za 8 aug	18.30	St. Antonius	Samenzang
Zo 9 aug	09.30	St. Bartholomeus	Samenzang
Zo 9 aug	09.30	St. Jan	Samenzang
Zo 9 aug	11.00	St. Clemens	Samenzang

Maria Tenhemelopneming

Za 15 aug	18.30	St. Antonius	Samenzang
-----------	-------	--------------	-----------

20^e zondag door het jaar

Zo 16 aug	09.30	St. Bartholomeus	Samenzang
Zo 16 aug	09.30	St. Jan	Samenzang
Zo 16 aug	11.00	St. Clemens	Samenzang

21^e zondag door het jaar

Za 22 aug	18.30	St. Antonius	Samenzang
Zo 23 aug	09.30	St. Bartholomeus Patroonsfeest St. Bartholomeus (24 augustus)	Bartholomeuskoor
Zo 23 aug	09.30	St. Jan	Samenzang
Zo 23 aug		St. Clemens Geen H. Mis	Bork totaal

22^e zondag door het jaar

Za 29 aug	18.30	St. Antonius Collecte MIVA	Gemengd Antoniuskoor
Zo 30 aug	09.30	St. Bartholomeus Collecte MIVA	Samenzang
Zo 30 aug	09.30	St. Jan Collecte MIVA	Herenkoor St. Jan
Zo 30 aug	11.00	St. Clemens Collecte MIVA	Samenzang

Expositie over de Lijkwade van Turijn in de Bossche Sint-Jan

De kooromgang van de kathedrale basiliek van Sint-Jan vormt van 31 maart t/m 30 augustus 2015 het decor van een tentoonstelling over de Lijkwade van Turijn. De lijkwade is een grafdoek met sporen van het lichaam van een gekruisigde man. Geleerden reconstrueerden met die sporen een hele lijdensweg. Is dit de lijkwade van Jezus?

De lijkwade van Turijn is een eeuwenoud linnen kleed met een vage beeltenis van een man. Volgens sommige christenen de lijkwade waarin Jezus werd gewikkeld en begraven nadat hij aan het kruis gestorven was. Over de echtheid wordt al eeuwen getwist.

In de expositie wordt o.a. een levensgrote kopie van de lijkwade en een replica van de doornenkroon getoond. Ook de toelichtingen op de diverse wetenschappelijke onderzoeken zijn hier te zien. Toch gaat de expositie niet in discussie over de echtheid van de lijkwade, maar wil mensen aan het denken zetten over het lijden en de persoon van Jezus.

Originele lijkwade

De originele lijkwade wordt bewaard in de Dom van Turijn en wordt dit jaar op verzoek van Paus Franciscus getoond van 29 april tot 24 juni 2015. Naar verwachting zullen opnieuw vele pelgrims afreizen naar Turijn om De Doek te aanschouwen. Voor diegenen die niet in de gelegenheid zijn om af te reizen naar Noord-Italië, of voor diegenen die wel gaan maar zich vooraf willen verdiepen in de lijkwade biedt de tentoonstelling 'Wie is de man van de Lijkwade' een waardevolle gelegenheid om zich te verbinden met dit wereldgebeuren.

De tentoonstelling in de Sint-Jan is samengesteld door een team van gerenommeerde wetenschappers. De Stichting Othonia, die de belangstelling voor en het wetenschappelijk onderzoek naar de lijkwade promoot, zorgde voor de vervaardiging van de exacte replica's. De expositie geniet internationale bekendheid en is momenteel ook te zien in Jeruzalem, Rome, Sacramento (VS) en Lissabon. 'Wie is de man van de lijkwade?' kan zelfstandig of onder begeleiding van een gids worden bezocht. Zowel de toegang als de gids zijn gratis. Voor een tegemoetkoming in de kosten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

De knop omdraaien



De knop omdraaien

Het draait er in het leven vooral om op het goede moment de juiste knop te vinden en die bijtijds om te draaien. Hoe simpel kan het zijn? Ik denk maar al te vaak: dat kan ik niet of ik kan het nu niet opbrengen. Onzin. Als ik maar de juiste knop kan vinden, kan ik alles aan. Maar het leven hanteert niet altijd hetzelfde programmablad als wij. Soms kunnen we dan de knop voor de goede zender niet vinden. En dan dreigen we de greep op de programmering te verliezen. Zelf ben ik iemand van excessen. Ik ga van de ene obsessie naar de andere en in mijn hoofd is het zelden rustig. Dat is helemaal niet zo erg, want rust is niet echt mijn ding. Maar met een karakter als het mijne is het wel belangrijk de knoppen op de juiste manier te bedienen. Anders bestaat het gevaar dat ik doorsla, de ene of de andere kant op. Er waren periodes in mijn leven dat alles zwart was; nergens een licht te bekennen. Ik kon de bodem van de put aanraken en ik kan je verzekeren dat alles daar heel koud en eenzaam is. Maar er waren ook tijden dat ik verblind werd door allerlei kleuren; dat het licht welhaast te scherp was. Om een beetje normaal leven te leiden moet ik het evenwicht daartussen vinden. Meestal lukt dat wel; gewoon de juiste knoppen omdraaien. Hoe de excessen toch af en toe greep op mijn leven krijgen, valt het beste te zien in mijn klerenkast: daar hangen broeken van alle mogelijke maten, en ook een soort tenten, omdat ik het niet graag toegeef dat ik een bepaalde maat voorbij ben. Ik knip de maten meestal ook snel uit mijn kleding. Toch, als ik het echt wil, kan ik prima afvallen. Gewoon weer even die knop omdraaien en alles lijkt belachelijk gemakkelijk. Het lijkt of er een last van me afvalt en ik voel me vrijwel direct een stuk lichter. En vooral veel energieker. Ik voel me dan zo goed en zo tevreden over mezelf, dat ik niet begrijp dat ik niet altijd op dieet blijf. Maar onmiddellijk slaat de obsessie weer toe: Ik ga niet eenmaal per dag op de weegschaal staan maar minstens 20 keer. Met buien van enorme euforie als ik daadwerkelijk afgevallen ben maar ook uitbarstingen van woede als ik 1 of 2 ons aangekomen ben. Toch een vreemd iets, dat knoppenpaneel. Zou er ook een knop voor gelijkmatigheid zijn? Ik weet het niet; ik heb hem in ieder geval nog niet gevonden. Maar ik weet zeker dat er knoppen zijn voor optimisme, voor positief denken, voor vertrouwen, voor tevredenheid en, heel belangrijk, voor vergeving. Ik heb het al vaker geschreven: vergeving is een geschenk aan jezelf. Je moet anderen kunnen vergeven, maar ook jezelf. Je moet jezelf kunnen vergeven dat je niet perfect bent, dat je niet altijd de juiste keuzes maakt, dat je niet de knoppen kunt vinden, waarvan je weet dat je ze nu om moet draaien.

Gerri



Parochiekroniek

Door het sacrament van het H. Doopsel werden in onze parochiegemeenschap opgenomen:

29 maart 2015 – St. Antoniuskerk
Erynn van Heumen, dochter van Dennis van Heumen en Emy Barnhoorn

05 april 2015 – St. Janskerk
Sem van Diessen, zoon van Dylan van Diessen en Joyce Vugts

12 april 2015 – St. Janskerk
Jayden Rokx, zoon van Rudy Rokx en Anneke de Rooij

19 april 2015 – St. Antoniuskerk
Jolie Moolenschot, dochter van Paul Moolenschot en Marlojein Brekelmans

03 mei 2015 – St. Bartholomeuskerk
Nikki Donks, dochter van Cor Donks en Fannie Savelkouls

Onze hartelijke gelukwensen



Samen met familie en vrienden namen wij tijdens een uitvaartdienst afscheid van hen die door de dood uit ons midden zijn heengegaan:

26 maart 2015 – St. Bavokerk te Raamsdonk
Marij Wagemakers – Aarts 68 jaar

02 april 2015 – St. Antoniuskerk
Dinie van der Veer – Timmermans 92 jaar

10 april 2015 – St. Janskerk
Marianne van Broekhoven – Verboord 70 jaar

11 april 2015 – St. Janskerk
Joop Moons 61 jaar

15 april 2015 – St. Janskerk
Theo Verheijen 82 jaar

16 april 2015 – St. Clemenskerk
Frie Maas 78 jaar

18 april 2015 – St. Bavokerk te Raamsdonk
Dina van Hees – van der Pluijm 92 jaar

17 april 2015 – St. Janskerk
Jan Rosendaal 90 jaar

25 april 2015 – St. Clemenskerk
To Burmanje – Hamers 89 jaar

01 mei 2015 – St. Janskerk
Jo Aarts – Kogels 94 jaar

08 mei 2015 – St. Janskerk
Willem van Kollenberg 68 jaar

Mogen zij rusten in vrede

Curico – Chili

De werkgroep M.O.V. zet zich al jaren in om de arme medemensen in onze zusterparochie Cristo Resucitado in Chili financieel te ondersteunen. Wij doen dit door een maandelijks bijdrage ten behoeve van maaltijden voor de ouderen, alsmede de verzorging van een jaarlijks kerstpakket.

Tevens ondersteunen we studenten met een tegemoetkoming in hun studiekosten met een bedrag van €70,- per maand, gedurende de looptijd van hun studie, meestal 4 à 5 jaar. We zijn oorspronkelijk gestart met 6 studenten, maar momenteel kunnen we nog maar 3 studenten helpen. Door de steeds teruglopende inkomsten zullen wij echter binnenkort genoodzaakt zijn om met de financiële steun aan de studenten te stoppen, hetgeen wij erg betreuren. Daarom doen wij langs deze weg een beroep op u om een financiële bijdrage in de deurcollecte (weekend 4/5 juli a.s.). Tevens kunt u doneren door geld eenmalig of periodiek over te maken op ons banknummer **NL73INGB0000070777**, t.n.v. M.O.V. Waalwijk-Zuid. (De opbrengst van de deurcollecte op 11/12 april bedroeg €569,40).

Wij zijn ook op zoek naar enkele vrijwilligers m/v die onze werkgroep komen versterken. Het is mooi en dankbaar werk en vraagt slechts een paar uur per maand van uw tijd. U kunt contact opnemen met een van onze vrijwilligers of via telefoonnummer 0416-335805 of via de website www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/ t.a.v. Lenie Kerkhof.

Stichting Vrienden van Sint Jan de Doper

Iedereen bedankt

Op onze oproep in oktober 2014 om een bijdrage te leveren waarmee de Sint-Jan als katholieke kerk voor Waalwijk behouden kon blijven, werd door veel parochianen positief gereageerd. Eind maart 2015 konden we aan parochie en bisdom melden dat € 380.000 aan contractueel vastgelegde donaties en subsidies waren ontvangen c.q. toegezegd. Wij hopen dat hun gift voor anderen een aanmoediging betekent om ook een steentje bij te dragen. Op onze site en achter in de kerken vindt u alle informatie voor 'n fiscaal aantrekkelijke schenking.

Op basis van deze tussenstand heeft het bisdom toestemming verleend om met de restauratie te starten op basis van de voorliggende restauratiebegrotingen. De parochie zal nu in harmonie met onze stichting voortvarend een restauratiecommissie gaan formeren.

Ook degenen die betwijfelden of de doelstelling haalbaar zou zijn, kunnen we vanaf nu gelukkig de garantie geven dat hun giften daadwerkelijk voor de restauratie van de Sint-Jan worden gebruikt.

Wij danken iedereen die met zijn/haar gift de sluiting van deze unieke kerk helpt voor-komen.

Uitvoeringen en rondleidingen

De in de voorbije maanden georganiseerde evenementen trokken veel bezoekers en kregen een enthousiast onthaal. Vanaf september zal de commissie Historie en Culturele Activiteiten doorgaan met het één keer per maand organiseren van zondagmiddag-concerten en uitvoeringen. Alle plaatselijke en regionale gezelschappen en koren worden uitgenodigd om in de kerk passende uitvoeringen te geven.

Vanaf deze maand zullen er ook gratis rondleidingen voor groepen, verenigingen, scholen enzovoorts in en rond de Sint-Jan worden georganiseerd. Geïnteresseerde organisaties, families, verenigingen of andere gezelschappen kunnen zich op de receptie van het parochiecentrum aanmelden. De commissie heeft ter bevordering en ondersteuning van de rondleidingen een prachtige nieuwe foto-brochure en een gids voor rondleidingen ontwikkeld die in de kerk verkrijgbaar zijn.

Opening van ontvangstruimte

In het eerste jaar dat de kerk iedere zaterdagmiddag voor iedereen is opengesteld, is duidelijk gebleken dat dit in een behoefte voorziet. Veertig tot soms honderd bezoekers komen iedere zaterdag een kaarsje opsteken. Mensen van buiten Waalwijk zijn vol bewondering voor en aangenaam verrast door onze unieke Neo-Byzantijnse kerk. Bezoekers aan onze kerk bieden wij voortaan een nieuwe service. Bij de oostelijke ingang van de kerk is een ruimte ingericht waarin alle documentatie over de Sint-Jan en de parochie wordt aangeboden. Er zullen ook kerkelijke artikelen, zoals kaarsen, rozenkransen en dergelijke verkrijgbaar zijn. De ruimte is open op alle momenten dat de kerk is opengesteld. Dus ook vóór en ná de uitvoeringen en rondleidingen.

Helpers gezocht

Graag willen we in de zomermaanden de kerk ook op woensdagmiddagen openstellen. Maar daarvoor hebben we 20 extra vrijwilligers nodig. Wilt u als gastheer of gastvrouw meehelpen twee uurtjes per maand op woensdag- of zaterdagmiddagen bezoekers te ontvangen en rond te leiden? Mannen, vrouwen en echtparen kunnen zich schriftelijk of telefonisch aanmelden bij de contactpersoon van de commissie Begeleiding Activiteiten, de heer Wim Smits, tel. 335002 of via de website www.vriendensintjanwaalwijk.nl.

Achter in de kerk liggen aanmeldingsformulieren.

Uitnodiging

Iedereen die als donateur, sponsor, vrijwilliger of vriend bij onze stichting betrokken is of wil worden, nodigen we hierbij alvast uit voor een bijeenkomst op *woensdag 17 juni, 20.00 uur in de bovenzaal van Castle City*. Op die avond zal de bij onze stichting als rondleider betrokken historicus Jan van Oudheusden in een inleiding het culturele en historische belang van de instandhouding van onze unieke kerk belichten. Ook willen wij dan de voortgang van alle plannen en de tot nu toe bereikte resultaten in een informele bijeenkomst toelichten.

Stichting Vrienden van Sint Jan de Doper
IBAN NL24 RABO 0150 82 90 94