



Augustus 2015

Parochieblad

Sint Jan de Doper

Colofon

Jaargang 3
Augustus 2015

Pastoraal team:

- Pastoor-deken
M. Dorssers
tel.: 0416 - 33 21 81
- Diaken A. van Diessen
tel.: 06-22840500 of
0416 - 33 35 31
- Pastor Nguyen Duc Minh
tel.: 06 - 10651088 of
0416 - 79 50 89
- Pastoraal assistente:
mw. A. Maaywee-de Kort
tel.: 06-25461048
- Pastoraal assistente:
mw. A. Meijers-Geurts
tel.: 0416 - 33 81 09

Parochiecentrum / Centraal secretariaat:

St. Antoniuskerk
De Genestetstraat 1,
5144 SN Waalwijk
tel.: 0416-33 35 31

Het parochiecentrum is
iedere werkdag open van
09.00 u tot 12.30 u.

Openstelling 'Oude Pastorie' – Waspik

Kerkstraat 1,
5165 CE Waspik
tel.: 0416-311215

Dinsdag
19.00 u – 20.00 u
Opgave van misintenties

Woensdag
09.00 u – 12.00 u
Parochiemedewerk(st)er
aanwezig

Overige dagen: telefoon
wordt doorgeschakeld naar
het parochiecentrum.

Websites:

www.sintjanwaalwijk.nl
www.parochiewaspik.nl

St. Antonius van Padua - St. Bartholomeus - St. Clemens - St. Jan de Doper

Over moeten en mogen

Als van oorsprong Limburger onder de Brabanders ben ik altijd gespist op het dialect. In het Limburgs spreekt men veel dialect, zelfs vaak in meer officiële setting. Het dialect fascineert me.

Zo ving ik een tijdje geleden een gesprekje op van een dame die een heer wilde passeren. 'Moette gij der dur?' De dame in kwestie zei: 'Ik moet niks, maar ik zat daar.' De heer antwoordde: 'Och, dan moette effe passere, want dan moette daor zitte!'

We kregen een gesprekje over mogen en moeten, waarin ik opmerkte dat in Brabant alles 'moet'. Eigenlijk wel merkwaardig, want de meeste zinnen waarin hier het woordje 'moeten' voorkomt, zijn uiterst beleefd, vriendelijk en gastvrij bedoeld, raar maar waar...

'Ge moet toch us unne keer ankomme!'

'Moette nog un tas koffie?'

'Moette nog un kuukske?' (Hierna volgt vaak: 'ach vat toch, doe toch nie zo flauw,' dus hier is het woordje 'moeten' wel verplichtend!)

'Ge moet ut rustig an doen, ge moet an oew eige denke!'

'Moette efkes zitte?'

'Ge moet oew eige nie zo druk make!'

'Moet ik efkes un burd vur oew klaorzette?' (Van harte welkom!)

'Ge moet us unne keer de schaaï komme inhale!'

'Moette nog un pilske, ut is toch gezellig...'

'Ge moet nie zo flauw doen, doe toch us mee an!' (Soms een uitnodiging om lekker door te zakken tot in de vroege uurtjes.)

Zo zijn er hier in Brabant een heleboel dingen die we 'moeten' doen. Heerlijk taalgebruik, kort, krachtig, geen geslijm (ook zo'n Brabants woord), en je weet (na de inburgeringscursus van hierboven) wat ermee bedoeld wordt.

Ikzelf merk dat het dialect aan het verdwijnen is, en eigenlijk is dat jammer. Je 'eigen volk' in hun eigen taal aanspreken is heel erg mooi.

Taal is een zaak van het hart, en zo langzamerhand raak ik thuis in het Brabantse dialect, althans, ik gooi er af en toe een Brabants woordje 'tussendur'. Er zullen nog tal van fouten te ontdekken zijn in mijn aangeleerde dialect, maar nogmaals, het is wel een taaltje dat dicht bij mijn hart ligt.

Spraken we allemaal maar de taal van ons hart, wat zou dat een hoop problemen voorkomen en voorkomen hebben!

Pastoor Dorssers

Sabbatsperiode



*Sint-Janscentrum
's-Hertogenbosch*

Ons bisdom heeft een eigen opleidingscentrum voor priesters, diakens en pastoraal assistenten, ons bekende Sint-Janscentrum. Veel eigen priesters, diakens en medewerkers van het bisdom zijn verbonden aan deze opleiding. En dat is ook nodig, want er zijn veel disciplines of vakgebieden waarin kandidaten geschoold moeten worden om goed te kunnen functioneren in huidige parochies.

Onlangs ben ik benaderd om het komende jaar (vanaf voorjaar 2016) les te gaan geven aan de diakenopleiding en het jaar daarna tevens aan de priesteropleiding. Het gaat om het vak Sociale Leer van de Kerk, een interessant vakgebied, heel praktisch, heel concreet: welke richting geeft de kerk op het vlak van bijvoorbeeld vraagstukken van arbeid en kapitaal, politieke systemen, milieu. Geloof dus dat in gesprek gaat met de moderne tijd.

Lesgeven vergt ook een goede voorbereiding. Nu heeft ons bisdom al jaren een regeling voor een sabbatsperiode, een periode van bezinning, training en studie. Graag wil ik gebruik maken van deze regeling om, na

negen jaren in het pastoraat, deze studie te gaan oppakken. Immers in al die negen jaren ben ik voor mijn zin te weinig aan studie toegekomen. In de parochie is er de druk van alledag, en dan is studie te vaak het kind van de rekening.

Vandaar dat ik nu kies voor een geconcentreerde periode van studie en verdieping. Ons pastoraal team, ons bestuur en de bisdomstaf zijn accoord. Concreet betekent dit dat ik in de maanden september, oktober en november niet in de parochie zal zijn. Ik verblijf tijdelijk in een klooster, waar ik alle faciliteiten heb om in alle rust te studeren en mee te vieren. Het pastorale team neemt al mijn pastorale taken over en het bestuur neemt mijn bestuurlijke taken waar. De parochiefusie is in een zo'n vergevorderd stadium dat dit nu ook verantwoord kan.

In december, als we allen onze winterjas weer dragen, zien we elkaar weer terug. Ik wens degenen die nog met vakantie zijn of die thuis aan het genieten zijn, een fijne tijd toe, en ik wens iedereen bij het begin van het nieuwe werk- en schooljaar veel motivatie en inspiratie toe, zodat we er met z'n allen, ieder op zijn eigen manier, weer volop tegenaan kunnen.

Pastoor Dorssers



Vormsel 2016

Op zaterdag 5 maart 2016 om 18.30 uur in de Sint Antoniuskerk zal het H. Vormsel worden toegediend door vicaris R. van den Hout. Op de scholen worden te zijner tijd de opgavebrieven verstrekt. Natuurlijk mag u ook contact opnemen met ons parochiecentrum voor een opgaveformulier. De voorbereiding bestaat uit vier middagen op het parochiecentrum. We sluiten de voorbereiding af met een weekend in Helvoirt. Dit weekend wordt ondersteund door enthousiaste jongeren van het "Are you ready team". Omdat dit weekend een wezenlijk onderdeel van de voorbereiding is, heeft het een verplichtend karakter.



Eerste Heilige Communie 2016

De communievieringen voor het komende jaar zijn op:

- Zondag 17 april om 10.00 uur in de Sint Janskerk
- Zondag 24 april om 10.00 uur in de St. Antoniuskerk
- Donderdag 5 mei om 10.00 uur in St. Bartholomeuskerk

Te zijner tijd zullen op de scholen opgavebrieven worden aangereikt. Als uw kind op een niet RK-school zit, mag u uiteraard uw zoon/ dochter ook opgeven via het parochiecentrum waar opgaveformulieren aanwezig zullen zijn.

Pauselijke onderscheiding voor mevr. Phily den Teuling



Op zondag 21 juni heeft mevrouw Phily den Teuling aan het einde van de eucharistieviering in de St. Antoniuskerk de hoge pauselijke onderscheiding *Pro ecclesia et pontifice* ontvangen uit handen van pastoor/deken M. Dorssers. Deze onderscheiding wordt niet vaak toegekend; je moet nogal veel jaren je zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor de kerk en het geloof. En dat nu heeft Phily den Teuling werkelijk gedaan.

In 1994 werd haar gevraagd zitting te nemen in het kerkbestuur van de toenmalige parochie Maria Onbevlekt ontvangen in Besoyen, met in haar portefeuille de zorg voor gebouwen en de begraafplaats. Lid van een kerkbestuur ben je in principe voor maximaal acht jaar (2 maal 4 jaar). Toch heeft Phily den Teuling onlangs pas, na ruim 21 jaar, het parochiebestuur verlaten. Toen zij in 2002 aan aftreden toe was, ging de Mariaparochie fuseren met de parochie in het centrum van Waalwijk, de St. Jan de Doper. Vriendelijk werd haar gevraagd nog even aan te blijven. Met hart en ziel zette zij zich in om dit samengaan van parochies te begeleiden: rustig, bescheiden en vakbekwaam. Toen een nieuw parochiebestuur gevormd werd, wilde niemand haar laten gaan en zo begon zij aan een nieuwe periode van acht jaar. Enkele jaren later herhaalde de geschiedenis zich toen de parochie St. Clemens in Baardwijk samenging met de Sint Jan. Opnieuw werd

een nieuw parochiebestuur geformeerd, waarbij de aanwezigheid van Phily den Teuling zeer gewenst was: drie kerkgebouwen, kerkhoven, pastorieën, een parochiezaal en omliggende gronden vormden in alle opzichten, maar vooral bouwkundig, een enorme klus die, zo werd gedacht, zij het beste kon klaren. Zo overschrijdt mevrouw Den Teuling, zelfs voor de tweede keer de maximale zittingsduur.

Wanneer in 2012 de grote fusie van alle parochies in Waalwijk en Waspik voorbereid wordt tot één grote parochie St. Jan de Doper, staat zij opnieuw als een rots in de branding en zet zij zich met hart en ziel in voor het welslagen van dit samengaan, begin 2013. Aan het begin van het jaar 2015 vindt het bestuur van de parochie voor haar een opvolger, die de omvangrijke taak voor het beheer van de gebouwen op zich kan nemen.

Veel, heel veel dank is de katholieke gemeenschap van Waalwijk en Waspik verschuldigd aan mevrouw Phily den Teuling voor haar belangeloze, deskundige inzet gedurende meer dan twee decennia.

Parochieblad

In het werkjaar 2015/2016 verschijnt ons parochieblad op onderstaande data:

- *Begin nieuwe werkjaar*
Bezorging: 25/26/27 augustus 2015
(Sluitingsdatum inleveren copij: 12-08-'15)
- *Allerheiligen / Allerzielen*
Bezorging: 27/28/29 oktober 2015
(Sluitingsdatum inleveren copij: 14-10-'15)
- *Kerstmis*
Bezorging: 15/16/17 december
(Sluitingsdatum inleveren copij: 02-12-'15)
- *Voorjaar 2016 / Veertigdagentijd*
Bezorging: 2/3/4 februari 2016
(Sluitingsdatum inleveren copij: 20-01-'16)
- *Goede Week en Pasen 2016*
Bezorging: 15/16/17 maart 2016
(Sluitingsdatum inleveren copij: 02-03-'16)
- *Pinksteren*
Bezorging: 10/11/12 mei 2016
(Sluitingsdatum inleveren copij: 27-04-'16)

Geen parochieblad in de vakantiemaanden juni, juli en augustus.



St. Clemenskerk / Clemenspad

Allereerst willen wij u melden dat we in de laatste vergadering besloten hebben vooralsnog de St. Clemenskerk open te houden voor de erediensten tijdens de weekenden. Zolang we kunnen beschikken over de huidige samenstelling van het pastorale team, bestaande uit twee priesters, een diaken en twee pastoraal-assistentes willen we ons uiterste best doen om in deze prachtige kerk wekelijks de eucharistie te vieren.

Een schrijven van het bisdom dat er geen nieuwe investeringen meer gedaan mogen worden in kerken die op termijn gesloten gaan worden, betekent wel dat bv. de verwarmingsketel niet vervangen kan worden, maar sluit klein onderhoud van het gebouw niet uit. Er is een aantal jaren geleden veel geïnvesteerd in groot onderhoud, dankzij de bijdrage van veel mensen uit Baardwijk e.o. Nu maar hopen op zachte winters en een langdurig functioneren van de verwarmingsketel.

Helaas moeten we ook vaststellen dat we genoodzaakt zijn het Clemenspad iedere avond af te sluiten. Overlast, vandalisme en een zeker gevoel van onveiligheid dwingen ons tot deze maatregel. Wij hopen dat door deze maatregel de situatie rond het Clemenspad voor iedereen aanmerkelijk verbetert en vragen uw begrip.



St. Bartholomeuskerk

Enige tijd geleden, eind mei, is in de St. Bartholomeuskerk in Waspik tijdelijk een wand geplaatst tussen het hoogaltaar en het kerkship. Vanaf dat moment konden de kerkdiensten weer gewoon plaatsvinden in de vertrouwde parochiekerk. Inmiddels is onderzocht hoe het hoogaltaar veilig verankerd kan worden aan de kerkmuren. Dit verankeren of borgen van het houten hoogaltaar zal binnenkort gedaan worden door een zeer deskundig bedrijf. Wanneer die klus geklaard is, zal - na goedkeuring door de diocesane Commissie van Beheer – begonnen kunnen worden met het ontruimen van de kerk, het weghalen van de vloer en het onderheien van de grond om vervolgens de vloer en de kerkbanken weer terug te plaatsen. Een BRIM-subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en een éénmalige subsidie van de Gemeente Waalwijk maken het mede mogelijk om spoedig aan dit grote karwei te beginnen. Wij houden u via het parochieblad en door middel van de website op de hoogte van de ontwikkeling.



Eerste fase groot onderhoud kerk Sint Jan de Doper

De Commissie van Beheer van het bisdom heeft onlangs toestemming verleend om groot onderhoud te verrichten aan de St. Janskerk. De totale kosten van restauratie van het kerkgebouw, exclusief de toren, bedragen bijna € 200.000. Dankzij een toegekende BRIM-subsidie, een éénmalige subsidie van de Gemeente Waalwijk en een substantiële bijdrage van de Stichting Vrienden van de St. Jan kunnen we nu offertes vragen aan verschillende bouwbedrijven. We zijn de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Gemeente Waalwijk en de Stichting Vrienden van de St. Jan zeer erkentelijk dat zij dit mede mogelijk maken. We hopen en verwachten dat in de loop van het najaar gestart kan worden met de restauratie van het kerkgebouw. Ook hier geldt dat we u via het parochieblad of middels de website op de hoogte houden van ontwikkelingen.

Foto's, puzzels en dankjewel



U hebt ze allemaal wel gezien intussen, de foto's van de oude parochiekerken. Met z'n zevenen vormden ze de basis van onze huidige parochie Sint Jan de Doper. Er zijn er momenteel nog vier in gebruik; vier geloofskernen rond de torens, vier gemeenschappen, ieder met hun eigen tradities. Tijdens de Sint Jansviering (21 juni) hingen ze er voor het eerst, in de hal van de Antoniuskerk – en velen van u haalden met elkaar herinneringen op, gelaardeerd met grapjes, maar ook met een vleugje nostalgie. Het valt ook niet mee om afscheid te nemen van een fase die veel goeds heeft gebracht – want je moet maar zien hoe je met nieuwe kernen weer een nieuwe gemeenschap opbouwt.

Toch ontstaat het: veel parochianen hebben stukjes van hún legpuzzel bij elkaar gezocht – of zijn nog op zoek, om te zien waar ze in het grote geheel passen. En zo wordt het plaatje van onze parochie steeds duidelijker zichtbaar; wordt het steeds meer een geheel. Mooi is dat!

Maar ik begon met de foto's. Graag wil ik heel erg *dankjewel* zeggen aan *iedereen* die op mijn oproep van vorig jaar, naar foto's van de Bernadettekerk en Maria Onbevlekt Ontvangen, reageerde met foto's, pentekeningen, hele schilderijen – of verwijzingen naar websites. U ziet dat het heeft geholpen! Maar vooral wil ik dank zeggen aan *Piet de*

Croon die er vele ochtenden en middagen aan heeft besteed om in de volle zon – of later op de dag met strijklicht van links of rechts – foto's te nemen van de vijf kerken die er nog staan. Om ze daarna ook nog eens gevoelig te bewerken. Piet, jij maakt vaak foto's voor de parochie, maar deze serie heeft je dagen gekost. We zijn je zeer erkentelijk!

En u, overige parochianen, kijk thuis nog eens goed, misschien hebt u nog ergens een puzzelstukje liggen dat in het geheel past. Leg het erin alstublieft!

Madeleine Schreurs-Fortanier

Bork Totaal

Op zondag 30 augustus a.s. wordt voor de 28^e keer Bork Totaal georganiseerd in en om de Loeffstraat in het stadsdeel Baardwijk. In verband hiermee komt de zondagse eucharistieviering (11.00 uur) te vervallen.

In zowel de St. Clemenskerk als de Nederlands Hervormde kerk zullen er verschillende activiteiten plaatsvinden. In de St. Clemenskerk zal een presentatie gegeven worden. Het thema rouw en trouw staat op deze dag centraal.



*Nederlands
Hervormde kerk
Baardwijk*



*St. Clemenskerk
Baardwijk*





Een bijzonder lied

"Ik snap niet wat ze in hem ziet." "Mijn keus zou het niet zijn." Hoe vaak zeggen of denken we zoiets niet? Ik vond het ook altijd een mysterie waarom je juist op die ene persoon verliefd wordt. Laatst las ik een citaat van Oscar Wilde. Vrij vertaald kwam het hierop neer: "Je houdt niet van iemand vanwege zijn uiterlijk, zijn fraaie kleren of om zijn mooie wagen. Je houdt van iemand omdat hij een lied zingt dat jij alleen kunt horen". Zoiets moet het zijn, een lied dat jij alleen kunt horen. Je vindt elkaar gewoon op de tast, zonder te spreken, zonder te kijken. Er zweeft iets door de lucht, dat alleen jullie bereikt. Maar wat doe je nu met relaties die stuk lopen? Is het lied soms te vaak gezongen? Is het saai geworden? Wil je het lied niet meer horen, of kun je het echt niet meer horen omdat je er een hekel aan hebt gekregen? Of zijn er meer mensen die naar hetzelfde lied luisteren? Wellicht zingt hij het voor een ander? Het is natuurlijk een vereiste dat je het lied bijzonder houdt. Misschien moet je het een beetje bijschaven, nieuwe noten toevoegen. De krassen, die er vanzelfsprekend op komen, een beetje oppoetsen. Een mooi muziekstuk vraagt onderhoud, net zoals de liefde.

Het citaat van Oscar Wilde kan op veel meer dingen toegepast worden als alleen de liefde tussen twee partners. Je kunt het gebruiken bij vriendschappen; waarom ben je met de ene persoon wel bevriend, en blijft een ander gewoon een kennis? Het is dat lied dat rondzoemt. Waarom zie je de ene sportheld zoveel liever dan de ander? Waarom gaat je hart voor die ene voetbalclub harder bonzen? Waarom hou je van luisterliederen, terwijl je buurman liever hardrock hoort? Het is zo verleidelijk om een discussie aan te gaan. Je wil zo graag een ander naar jouw kant overhalen. En vaak is dat zinloos. Er zijn zaken die je niet kunt beredeneren. Wat voor veel mensen een geweldig vakantietoord is, kan goed voor een ander de hel op aarde lijken. Veel beter dan eindeloos daarover te ruziën is het om iedereen in zijn waarde te laten. We moeten gewoon accepteren dat we allemaal een ander lied zingen. Dat maakt ons juist bijzonder. We kunnen wel proberen om de zender en de ontvanger wat beter op elkaar af te stemmen. En misschien moet je ook aanvaarden dat jouw smaak echt niet beter is dan die van je medemens. Jouw lied is zeker prachtig; maar ieder lied heeft zijn eigen unieke bijzondere klank. Als je maar wil luisteren.....

Gerri



Zondag 13 september 2015 Nationale Ziekendag

Wanneer mensen ziek zijn, is er behoefte aan goede aandacht. In eerste instantie van de dokters en verpleegkundigen die bij moeten dragen aan een goed herstel, maar ook van familieleden, vrienden en anderen. Zij kunnen nabij zijn, ondersteunen in praktische zaken, helpen om de tijd goed door te komen, of helpen bij het zoeken naar levensvragen die de ziekte kan oproepen. In het evangelie lezen we dat Jezus aandacht heeft voor zieken en dat Hij zijn leerlingen vraagt om zieken te bezoeken en goed voor hen te zorgen (Lucas 10; Matteüs 25).

MIVA

80 jaar

MIVA is in 1935 opgericht om missionaire werkers in het buitenland te ondersteunen met vervoer. Sindsdien zijn het vooral de opvolgers van de missionarissen, de lokale broeders en zusters, die een beroep doen op MIVA voor financiering.

Vervoer en communicatie zijn onmisbaar

MIVA zendt dus zelf geen mensen of materialen naar ontwikkelingslanden, en financiert uitsluitend de lokale aanschaf van concrete middelen: een terreinwagen, fietsen, motoren, een computer. Vervoer en communicatie zijn onmisbaar voor het werk van deze lokale 'pioniers'. Zonder dat kunnen ze de mensen die hun hulp nodig hebben niet bereiken. Er is geen openbaar vervoer en de wegen zijn slecht.

Resultaten

In 2014 heeft MIVA 1.048 hulpaanvragen ontvangen uit 66 landen. Deze aanvragen zijn beoordeeld aan de hand van onze beleidscriteria en onze financiële mogelijkheden. We hebben in 2014 in totaal 134 pioniers in 33 landen kunnen helpen.

Voor 1,3 miljoen euro hebben we 449 transport- en communicatiemiddelen gefinancierd: 250 fietsen, 69 brommers en motoren, 20 bussen en vrachtwagens, 54 auto's, 3 boten, 2 scheepsmotoren, 21 computers, 10 diverse communicatiemiddelen (telefoons, camera's) en 20 overige financieringen (zoals rijsja's, luidsprekers, generators). In totaal ging er ruim 822.000 euro naar 83 pioniers in Afrika, 306.000 euro naar 36 pioniers in Azië, 171.000 euro naar 14 pioniers in Latijns-Amerika en 8.000 euro naar 1 pionier in Oceanië.

Collecte

In het weekend van *29 en 30 augustus* a.s. vindt de jaarlijkse MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken. (In verband met Bork Totaal vindt de collecte in de St. Clemenskerk plaats op *23 augustus*.)

U kunt uw bijdrage ook overmaken op
IBAN NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA

Bedevaarten

Bisdom van 's-Hertogenbosch

Op bedevaart, ook in 2015 en daarna!

Omdat het bisdom overtuigd is dat bedevaarten bij kunnen dragen aan de opbouw van nieuwe parochies, worden er na de bedevaarten van Rome (2009, Trier/Echternach (2011) en Lourdes (2014) ook de komende jaren diocesane bedevaarten georganiseerd.

Op de planning staan de volgende bedevaarten:

- 2015: Kevelaer (24 oktober 2015)
- 2016: Heilig Land/Israël (12-22 februari 2016) - (Nadere informatie volgt.)
- 2017: Lourdes (voorjaar 2017) (Nadere informatie volgt.)

Bedevaart in 1 dag: Kevelaer

Op ***zaterdag 24 oktober*** wordt er een diocesane bedevaart naar Kevelaer georganiseerd. Kevelaer is een bekende bedevaartsbestemming vanuit ons bisdom. Al jaren gaan er georganiseerde bedevaarten naar Maria, Troosteres van de Bedroefden. Met name personen die nog nooit (georganiseerd) in Kevelaer op bedevaart zijn geweest, willen we, in het bijzonder, van harte uitnodigen om deel te nemen.

Programma

Het is een ééndaagse bedevaart, wat wil zeggen dat we 's ochtends al vroeg vertrekken en dezelfde dag weer thuis zijn. Het programma ziet er als volgt uit: U wordt om 7.30 uur verwacht op Station Oost in 's-Hertogenbosch. Om 7.45 uur vertrekt de bus richting Kevelaer. Onderweg krijgt u een kopje koffie/thee aangeboden. De verwachte aankomsttijd in Kevelaer is 9.30 uur. We verzamelen bij de Genadekapel waar om 10.00 uur de bedevaartskars zal worden ontstoken. Vervolgens volgt een korte rondleiding over het heiligdom. Om 11.30 uur is er een pontificale eucharistieviering (in het Nederlands) in de basiliek met alle deelnemers. Aansluitend aan de viering zal u een lunch worden aangeboden. In de middag kunt u om 14.00 uur deelnemen aan de kruisweg en om 15.00 uur aan het Marialof in de Basiliek. Na het Marialof vertrekt de bus weer richting 's-Hertogenbosch.

Informatie en aanmelding:

Diaken A. van Diessen

Tel.: 06-22840500 of 0416-33 35 31

U denkt toch niet dat ik in de naar de kerk ga!

Als u deze titel leest, begrijpt u meteen waar het over gaat. Ik hoor de uitspraak vaak als, op parochieavonden, fusie, samenwerking en kerksluiting aan de orde komen. Ik sta dan een beetje met mijn mond vol tanden, want er spreekt met name emotie uit, en daar is soms lastig op te reageren. Thuis gekomen herneemt het denkproces zich bij mij en komen de rationele overwegingen waarom dit onderwerp toch aan de orde moest komen. Op de eerste plaats: ik begrijp die emotie wel, en ik voel ook aan dat de sfeer in de ene kerk heel anders kan zijn dan in de andere kerk. De een hecht aan de mooie architectuur van het neogotische gebouw, de ander hecht aan de intieme sfeer van de jaren 60-kerk en vindt de neo-goot veel te plechtig. De ene kerk voelt anders dan de andere. En wat meestal nog een belangrijke rol speelt: je treft in die andere kerk niet de bekende mensen. Wat ik niet begrijp, is dat mensen van de ene kerk zich distantiëren van die van de andere kerk. Het gebeurde me een keer, toen we spraken over ziekenbezoek door vrijwilligers, dat iemand zei: 'met die (van dat andere dorp) heb ik niets te maken'. Toen schrok ik toch wel.

Tegenover de emotionele lading van dit onderwerp wil ik enige rationele overwegingen plaatsen, want kerksluitingen zijn onvermijdelijk geworden. U krijgt er zeker ook mee te maken, ook als uw kerk open blijft. Het is namelijk belangrijk dat u dan gastvrijheid verleent aan nieuwe kerkgangers. Dat is niet zo eenvoudig. Het is niet voldoende om te zeggen: 'u bent van harte bij ons welkom'. U zult plaats moeten maken, letterlijk en figuurlijk. Ook in de kerk die open blijft, moeten dingen veranderen. Als er een lector bij komt, zal een andere lector bereid moeten zijn een keer niet te lezen. Een koor dat gewend is om elke week de mis van half tien te zingen, zal het gesprek met het andere koor aan moeten gaan en bereid moeten zijn om over een nieuw rooster na te denken. Het is niet zo eenvoudig om gastvrij te zijn. Het

verwelkomen is een bewust proces en vraagt bewuste stappen. Ga de nieuwe kerkgangers ophalen. Ga een keer naar de kerk die op termijn gaat sluiten en probeer contacten te leggen, dat is een eerste stap naar een nieuwe gemeenschap.

Ik merk dikwijls dat kerkgangers liever met een klein groepje in de eigen kerk blijven kerken, dan dat ze naar een andere kerk gaan. Ondertussen zien we met lede ogen aan dat de eigen groep wel steeds kleiner wordt. Dit geeft weinig elan. Men zou het

elkaar gemakkelijker maken wanneer men de koppen bij elkaar zou steken en gezamenlijk de stap naar de andere kerk zou zetten.

Soms wordt wel gezegd dat iemand die niet bereid is om elders naar de eucharistieviering te gaan, eigenlijk geen goede gelovige is. Dat is natuurlijk niet waar. Het

zegt wel iets over de motivatie waarom iemand op zondag of zaterdagavond kerkt. Er kunnen een heleboel redenen zijn, en die zijn niet allemaal even diep. De een heeft geen zondags gevoel als hij niet naar de kerk is geweest. De ander gaat omdat hij moet lezen of in het koor zingt. Weer een ander is gewend op zondag om 11 uur. En als er zich geen reden aandient, blijft hij die gewoonte trouw. Weer iemand anders hoopt dorpsgenoten te treffen om nieuws uit te wisselen (vroeger speelde dit een grotere rol dan nu).

Als uw kerk gaat sluiten, ontkomt u er niet aan na te denken over de reden waarom de kerk voor u belangrijk is. Waarom gaat u eigenlijk? Hopelijk laat u die vraag bij u toe, en smijt u niet direct de deur dicht. Dat zou een gemiste kans zijn. In die andere kerk komen ook gewone mensen. En misschien is de mentaliteit in dat andere dorp anders, maar wat dan nog? De parochie is op de eerste plaats een gemeenschap van gelovigen en niet van dorpsgenoten. Het geloof zal verschillen overwinnen en een nieuwe gemeenschap stichten rondom Christus.

*Ron van den Hout
vicaris-generaal*

Kerksluitingen zijn
onvermijdelijk
geworden.
U krijgt er zeker mee
te maken, ook als uw
kerk open blijft.

Liturgiekalender

Doordeweekse Eucharistievieringen

Dag	Kerk	Tijd
Dinsdag	St. Antoniuskerk	19.00 uur
Woensdag	Oude Pastorie - Waspik (Na de viering wordt er koffie/thee geschonken in de Oude Pastorie.)	09.00 uur
Donderdag	St. Antoniuskerk (Na de viering wordt er koffie/thee geschonken in de parochiezaal.)	09.00 uur
Vrijdag	St. Janskerk	09.00 uur

Eucharistievieringen weekend

Datum Tijd Kerk Koor

22^e zondag door het jaar

Za 29 aug	18.30	St. Antonius <i>Collecte MIVA</i>	Gemengd Antoniuskoor
Zo 30 aug	09.30	St. Bartholomeus <i>Collecte MIVA</i>	Samenzang
Zo 30 aug	09.30	St. Jan <i>Collecte MIVA</i>	Herenkoor St. Jan
Zo 30 aug	11.00	St. Clemens Geen H. Mis	Bork Totaal

23^e zondag door het jaar

Za 05 sep	18.30	St. Antonius	Noisy People
Za 05 sep	19.00	St. Bartholomeus	Theresiakoor
Zo 06 sep	09.30	St. Jan	Gemengd koor
Zo 06 sep	11.00	St. Clemens Gezinsviering	Samenzang

24^e zondag door het jaar

Za 12 sep	18.30	St. Antonius	Gemengd Antoniuskoor
Zo 13 sep	09.30	St. Bartholomeus	Samenzang
Zo 13 sep	09.30	St. Jan	Samenzang
Zo 13 sep	11.00	St. Clemens	Clemenskoor

25^e zondag door het jaar

Za 19 sep	18.30	St. Antonius	Noisy People
Zo 20 sep	09.30	St. Bartholomeus	Bartholomeuskoor
Zo 20 sep	09.30	St. Jan	Herenkoor
Zo 20 sep	11.00	St. Clemens	Samenzang

26^e zondag door het jaar

Za 26 sep	18.30	St. Antonius	Gemengd Antoniuskoor
Zo 27 sep	09.30	St. Bartholomeus Patroonsfeest St. Theresia (1 oktober)	Theresiakoor
Zo 27 sep	09.30	St. Jan	Samenzang
Zo 27 sep	11.00	St. Clemens	Clemenskoor

27^e zondag door het jaar

Za 03 okt	18.30	St. Antonius	Noisy People
Za 03 okt	19.00	St. Bartholomeus	The Future
Zo 04 okt	09.30	St. Jan	Herenkoor
Zo 04 okt	11.00	St. Clemens Gezinsviering	Samenzang

28^e zondag door het jaar

Za 10 okt	18.30	St. Antonius	Gemengd Antoniuskoor
Zo 11 okt	09.30	St. Bartholomeus	Theresiakoor
Zo 11 okt	09.30	St. Jan	Herenkoor
Zo 11 okt	11.00	St. Clemens	Clemenskoor

29^e zondag door het jaar

Za 17 okt	18.30	St. Antonius <i>Deurcollecte Vluchtelingenwerk Waalwijk</i>	Noisy People
Zo 18 okt	09.30	St. Bartholomeus <i>Deurcollecte Vluchtelingenwerk Waalwijk</i>	Bartholomeuskoor
Zo 18 okt	09.30	St. Jan <i>Deurcollecte Vluchtelingenwerk Waalwijk</i>	Herenkoor
Zo 18 okt	11.00	St. Clemens <i>Deurcollecte Vluchtelingenwerk Waalwijk</i>	Samenzang

30^e zondag door het jaar

Za 24 okt	18.30	St. Antonius	Gemengd Antoniuskoor
Zo 25 okt	09.30	St. Bartholomeus	Samenzang
Zo 25 okt	09.30	St. Jan	Gemengd koor
Zo 25 okt	11.00	St. Clemens	Clemenskoor

Allerzielen

Za 31 okt	18.30	St. Antonius	Gemengd Antoniuskoor
Za 31 okt	19.00	St. Bartholomeus	Bartholomeuskoor
Zo 01 nov	09.30	St. Jan	Herenkoor
Zo 01 nov	11.00	St. Clemens	Clemenskoor
Zo 01 nov	14.30	St. Theresia Allerzielenlof bij de grot	Theresiakoor

Paus geeft indrukwekkend kompas voor beheer aarde

18 juni 2015

Bisschop Gerard de Korte over "Laudato"

Vanaf zijn verkiezing in maart 2013 heeft paus Franciscus gezorgd voor verrassingen. Zo was het al opvallend dat de jezuïet koos voor de naam Franciscus. Die naamkeuze vormde direct ook een programma. Het geloof in God en de vriendschap met Jezus Christus verbindt de paus voortdurend met de inzet voor de kwetsbaren, de armen en de natuur. De nieuwe encycliek vormt daar opnieuw een indrukwekkend bewijs van.

Schepping als ons gemeenschappelijk huis

De titel van de nieuwe encycliek 'Laudato Si' ("Geprezen zijt Gij") is genomen uit het beroemde Zonnelied van Franciscus van Assisi. De ondertitel van de encycliek luidt: "om de zorg van ons gemeenschappelijk huis".

De paus noemt in zijn rondzendbrief een aantal ontwikkelingen die hem zorgen baren (hoofdstuk 1). Ik noem de vervuiling van het milieu, de klimaatcrisis, zorgen over voldoende schoon water, de teloorgang van de biodiversiteit en de ontbossing. Maar ook de sociaal-economische ongelijkheid in de wereld en de aantasting van de kwaliteit van leven. De paus noemt een antropocentrische versmalling en een eendimensionale technologische globalisering als achtergrond van de ecologische en sociale crisis (hoofdstuk 3). Al eerder heeft de paus zijn zorgen geuit over een globalisering van de onverschilligheid. Het lijden van de medemens maar ook de aantasting van de aarde moeten wij beantwoorden met een "revolutie van de tederheid". Tegenover de onverschilligheid plaatst de paus een globalisering van de barmhartigheid en de solidariteit.

Integrale ecologie

Als antwoord op de crisis noemt Franciscus het 'evangelie van de schepping' (hoofdstuk 2). Het bijbels getuigenis spreekt over een scheppende en reddende God. In dat perspectief citeert de paus ook het Loflied van de schepselen (het Zonnelied) van Sint Franciscus (par.87). In dit lied spreekt de

heilige van Assisi over de elementen van de schepping als broeders en zusters. De hele schepping is verbonden in een broeder- en zusterschap. Naar breed katholiek besef heeft onze wereld een sacramentele gestalte. De schepping verwijst naar de Schepper.

Het gaat de paus om een "integrale ecologie" (hoofdstuk 4). In zijn rondzendbrief verbindt de paus zo de micro-ethiek en het thema van de duurzaamheid. Centrale noties uit het sociaal denken zijn hierbij aan de orde. Ik noem de waardigheid van de mens als schein Gods maar ook de aarde als Gods schepping. Wie de schepping schendt, schendt de Schepper. Als kinderen van één Vader zijn alle mensen geroepen tot solidariteit, met mensen in nood maar ook met alle bedreigde onderdelen van onze schepping. De paus vraagt expliciet om internationale solidariteit. Rijke naties moeten arme naties bijstaan in het verduurzamen van het bestaan (hoofdstuk 5).

Opdracht voor alle mensen

De paus richt zich natuurlijk tot alle rooms-katholieken. De rondzendbrief vormt een nieuwe stimulans voor de inzet van katholieken voor een meer rechtvaardige en duurzame wereld. Maar het spreken over "ons gezamenlijk huis" in de ondertitel van de encycliek maakt duidelijk dat de paus alle mensen wil aanspreken. Niet alleen andere christenen en andere gelovigen maar alle mensen van goede wil (par. 13). Wij vormen samen één mensenfamilie (par. 52).

Mobiliseren spirituele en ethische kracht

Het beste uit de christelijke traditie moet worden opgediept om mensen te motiveren tot een meer duurzame levensstijl. Ik denk aan de rijke sacramentele traditie van de Orthodoxie. Door de doop van Jezus in de Jordaan, zo leert de orthodoxe spiritualiteit, zijn alle rivieren geheiligd. Ik noem ook de erfenis van de protestantse arts en theoloog Albert Schweizer met zijn motto: "eerbied voor alle leven".

Het aanspreken van alle mensen, gelovig en ongelovig, impliceert dat het beste van de wereldgodsdiensten en levensbeschouwingen moet worden aangeboord om te komen tot een wereldomvattende scheppingsethiek. Het mobiliseren van de spirituele en ethische kracht van alle mensen is uitermate belangrijk. Christenen vertrouwen dan op

Gods Geest die waait waarheen Hij wil en mensen kan vernieuwen. De geest doorbreekt lethargie en moedeloosheid en geeft ons vreugde en vrede (par. 222 e.v.)

Moreel kompas

Het is goed te beseffen dat paus Franciscus primair spreekt als geestelijk en moreel leider. Zijn rondzendbrief is dan ook allereerst een spiegel om het eigen gedrag te toetsen en indien noodzakelijk te corrigeren. Velen in met name de westerse wereld hebben een "ecologische bekering" nodig (par. 216-221). In dat kader spreekt de paus ook over het belang van een ecologische spiritualiteit en een verandering van levensstijl (hoofdstuk 6). De encycliek vormt een moreel kompas voor politici, ondernemers, wetenschapsmensen en technici om bij alle beslissingen een duurzame sociale gerechtigheid centraal te stellen.

De paus zal als eerste erkennen dat de vraagstukken complex en weerbarstig zijn. Er spelen grote belangen en problemen kunnen op verschillende manieren worden aangepakt (par. 60-61). De Kerk stelt eerder indringende vragen dan dat zij stellige antwoorden geeft. "Laudato Si" wil een belangrijke christelijke bijdrage leveren aan de dialoog over de toekomst van onze wereld. Hopelijk zal de rondzendbrief van de paus rooms-katholieken en vele anderen mobiliseren om het echte verschil te gaan maken. Het duurzame beheer van ons "gemeenschappelijk huis" moet het doel zijn.

Stappen in Nederland

Binnenkort zal de Nederlandse vertaling van de encycliek beschikbaar zijn. Er wordt gewerkt aan een leeswijzer bij de rondzendbrief om het gesprek in de parochies en religieuze gemeenschappen te vergemakkelijken.

De bisschoppen en de KNR werken ook aan materiaal voor liturgische, diaconale en missionaire werkgroepen.

De Kerk zal in haar contacten met politici, de wetenschappelijke wereld, werkgevers en vakbonden de grote thema's van de encycliek onder de aandacht brengen. Gezamenlijk zijn wij, geleid door Gods Geest, tot veel in staat.

Mgr. Dr. Gerard de Korte
Bisschop bisdom Groningen-Leeuwarden



Zaterdag 12 september 2015 Open Monumentendag

Op zaterdag 12 september a.s. is de kerk van Sint Jan de Doper in Waalwijk van 's morgens 10.00 uur tot 's middags 17.00 uur de gehele dag geopend in het kader van nationale monumentendag 2015.

Binnen de groep rondleiders van de Stichting Vrienden van de St. Jan is daarom het idee geopperd om op die dag tijdens de openstelling een 4-tal rondleidingen te organiseren.

Bezoekers van de kerk kunnen op die zaterdag zich spontaan (dus zonder voorinschrijving) aansluiten bij een van de te houden rondleidingen. De tijdstippen daarvoor zijn:
10.30 u, 12.00 u, 13.30 u en 15.00 u

Wellicht is het voor mensen uit onze parochie ook een mooie gelegenheid om op die dag de St. Jan te bezoeken en/of deel te nemen aan een van de rondleidingen.
U bent van harte welkom!

Groeten, namens de commissie Historie en Culturele Activiteiten van de Stichting Vrienden van de St. Jan



Stichting
Orgelkring
Waalwijk

Project orgel voor leerlingen d'Oultremont

Op donderdag 28 en vrijdag 29 mei werd aan de leerlingen van de eerste twee jaren van het college gedurende korte tijd uitleg gegeven over het orgel van de St. Jan te Waalwijk. Rob Domisse vertelde/ speelde en ging met de leerlingen het inwendige van het orgel bekijken. Beneden in de St. Janskerk en in de sacristie gaf diaken Anton van Diessen een toelichting op de kruisweg en gebruiksvoorwerpen welke tijdens een liturgische viering worden gebruikt. Een prima initiatief van de Orgelkring dat volgend jaar zeker herhaald zal worden.

Het Koetshuis Waalwijk zoekt vrijwilligers met een warm hart

Koetshuis
Landgoed Driessen



Voor onze kleinschalige woonvorm voor dementerende ouderen, het Koetshuis in Waalwijk, zijn wij op zoek naar vrijwillige medewerkers die onze bewoners willen begeleiden naar de Eucharistieviering die om de week bij ons in huis gehouden wordt. Het betreft de donderdagochtenden in de oneven weken van het jaar.

In het Koetshuis vinden wij het belangrijk dat onze bewoners hun geloof in God kunnen blijven beleven zoals ze dat vroeger deden, en dat zij de ruimte krijgen om dit te uiten op een manier die bij hen past. Omdat onze bewoners dementerend zijn en zelf niet meer in staat zijn om daar invulling aan te geven, willen wij dit graag samen met collega's en vrijwilligers doen.

Wie wil of kent iemand die ons team op donderdagochtend in de oneven weken wil ondersteunen tijdens de katholieke kerkdiensten? Het werk houdt het volgende in: bewoners meenemen vanuit de woongroep naar de kerkdienst, samen met hen de Eucharistieviering bijwonen, daarna met elkaar een kopje koffie drinken en een praatje maken, en de bewoners weer terugbrengen naar hun woning.

Komt u gerust eens kijken bij ons! Wij zijn ook op zoek naar vrijwillige medewerkers die willen ondersteunen tijdens de overige activiteiten die georganiseerd worden, zoals wandelen, zingen of koken met en voor bewoners. Niet alleen in het Koetshuis, maar ook in onze andere locaties in Waalwijk.

Het Koetshuis, gevestigd in Landgoed Driessen aan de Koetshuislaan 701 in Waalwijk, is onderdeel van Stichting Schakelring. Schakelring biedt verschillende diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn aan voornamelijk ouderen. We verlenen deze

diensten in onze negen unieke woonzorgcentra, bij u thuis en op maat. Op de locatie Koetshuis zijn vijf appartementen waar 6 dementerende ouderen gezamenlijk wonen.

Aanmelden / meer informatie

Chantal Huijgen (coördinator geestelijke zorg), tel.: 06-53958765.

Of na 9 september Diana Kroot (welzijns-medewerker / vrijwilligerscoördinator Koetshuis, tel.: 0416-301883

<http://www.schakelring.nl/contact-schakelring.html>

“Want Gods medewerkers zijn wij”
1 Korintiërs 3,9

‘t Winkeltje in de Sint Jan is open

Sinds juni van dit jaar is bij de oostelijke ingang van de kerk een sfeervolle ruimte ingericht, waar bezoekers en kerkgangers terecht kunnen voor allerlei religieuze artikelen zoals beeldjes, devotiekaarsen, grafkaarsen, rozenkransen, boeken enz.

Er zijn brochures en gidsen verkrijgbaar die de geschiedenis van de kerk en de parochie belichten, maar ook boeken die informatie geven over het christelijk geloof. Ook is er een gids met plattegrond met daarin een toelichting bij markante bezienswaardigheden.

‘t Winkeltje is geopend op alle momenten dat de kerk voor het publiek open is, zoals tijdens rondleidingen en iedere zaterdagmiddag tussen 12.00 u en 17.00 u. Maar ook kunt u er tot een kwartiertje na de zondagse viering van half tien terecht.

Alle parochievrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd aan het opknappen van de ruimte en het inrichten ervan danken we van harte voor de hulp. In het bijzonder ook diaken Anton van Diessen voor het verschaffen en decoreren van de aangeboden artikelen.

Dat alle inspanningen niet voor niets zijn geweest, laat de opbrengst in de eerste twee maanden zien, die voor 100% voor de restauratie van de kerk zal worden gebruikt. Ook u bent welkom om iets te kopen, maar ook als u iets aan het winkeltje wilt schenken.

Cursus Opnieuw beginnen

In 2012 en 2013 gaven we deze cursus al eens. Vanuit de ouderavonden Eerste Gemeente en Vormsel merkten wij dat er behoefte bestond aan een hernieuwde kennisgeving met de inhoud van ons geloof. Deze cursus is daar uitermate geschikt voor. Het gaat bij deze cursus **niet** om kennis (het is geen Bijbelclubje of iets dergelijks) maar om het **(her)ontdekken wie God is**.

De cursus bestaat uit zes avonden en is thematisch zo opgebouwd dat je als deelnemer een innerlijke groei kunt en mag maken.

De thema's voor deze avonden zijn de volgende:

1. Godsbeelden
2. Nieuw kansen
3. God ontmoeten
4. Verzoening bevrijdt
5. Leven krijgt toekomst
6. Een nieuw begin

Achter in onze kerken vindt u een folder met informatie en de mogelijkheid om u op te geven.

Wanneer?

De cursus is gepland telkens op maandagavond van *28 september* t/m *2 november* 2015 van 20.00 uur tot 22.00 uur in ons parochiecentrum, De Genestetstraat 1.

Stichting Light of Life

Stichting Light of Life dankt de parochianen van Sint Jan de Doper.

Een oprecht dankjewel aan de parochianen, die tijdens de collecte voor de slachtoffers van de aardbeving in Nepal zo ruimhartig hebben gegeven.

25 april 2015 zal voor altijd in mijn geheugen gegrift staan.

Nog maar net een dag in Nepal maakten we het natuurgeweld en de gevolgen ervan van

dichtbij mee. Paniek en angst om wat een volgende schok teweeg zou brengen; zoveel doden en gewonden, zoveel mensen dakloos en al hun bezittingen kwijt.

Samen met de staf van Aamaghar – de door ons opgerichte kinderopvang en school in Pumdi Bhumdi – besloten we een rescuefonds op te richten voor de slachtoffers. Dankzij de steun van vele mensen uit Nederland hebben we ter plekke direct steun kunnen bieden; 112 gezinnen in vier dorpen hebben weer een dak boven hun hoofd door geleverde zinken golfplaten. Ook hebben we voor 30 gezinnen in de eerste levensbehoeften kunnen voorzien, kregen 20 gezinnen kookbenodigdheden, en 51 gezinnen medicijnen.

Ons verblijf in Nepal heeft dit keer een speciaal doel gediend en we zijn dankbaar dat we voor een aantal slachtoffers daadwerkelijk iets hebben kunnen betekenen.

Als oprichtster van de stichting *Light of Life* weet ik inmiddels dat het een voorrecht is te mogen en te kunnen geven en weet ik wat een enorme kracht er uitgaat van wat met liefde wordt gegeven.

Het geeft de ontvanger vleugels; want hoe bijzonder is het wanneer iemand die je niet kent jou de moeite waard vindt, iets voor je over heeft, vertrouwen geeft.

Met de bijdrage uit de collecte, aangevuld met andere giften helpen we op dit moment scholen met wederopbouw, zodat de kinderen weer veilig naar school kunnen.

Weet dat uw donatie goed terecht komt en past in het uitdragen van de levenslessen van Jezus van Nazareth, onze grote inspiratiebron.

Op onze website www.lightoflife.nl vindt u meer informatie.

*Marlies Beeks
Light of Life*



Leren tellen op Aamaghar

Parochiekroniek



Door het sacrament van het H. Doopsel werden in onze parochiegemeenschap opgenomen:

24 mei 2015 – St. Clemenskerk
Kyran van Rijt, zoon van Pieter van Rijt en Teresa Tan

14 juni 2015 – St. Bartholomeuskerk
Lana Kanters, dochter van Danny Kanters en Priscilla Roos

14 juni 2015 – St. Janskerk
Fenna van Loon, dochter van Ad van Loon en Elke van der Kleij

21 juni 2015 – St. Janskerk
Liam Gerards, zoon van Mark Gerards en Irene Martens

21 juni 2015 – Kapel broeders van St. Joseph te Koningslust
Zoë Embregts, dochter van Michaël Embregts en Sherley van Schenck

28 juni 2015 – St. Bartholomeuskerk
Olivia Mordecai, dochter van Job Mordecai en Chantal Wouters

28 juni 2015 – St. Bartholomeuskerk
Novi Akkermans, dochter van Sander Akkermans en Veronique Bastiaansen

28 juni 2015 – St. Janskerk
Jana van Hal, dochter van Nandu Nandagopal Radhakrishna en Andrea van Hal

28 juni 2015 – Stiltecentr. Hospice Fr. de Wind
Levy van Beurden, zoon van Bart van Beurden en Esther Kregting

Jaimy van Beurden, zoon van Bart van Beurden en Esther Kregting

18 juli 2015 – St. Bartholomeuskerk
Louis Ballieu, zoon van Bruno Ballieu en Cécile Struyven

19 juli 2015 – St. Janskerk
Leon Geven, zoon van Chris Geven en Leonie Reede

02 augustus 2015 – St. Janskerk
Lola Biemans, dochter van Randy Biemans en Annie van Kollenbrug

30 augustus 2015 – St. Antoniuskerk
Noud de Wind, zoon van Hein de Wind en Karen v.d. Valk

30 augustus 2015 – St. Antoniuskerk
Nora Faro, dochter van Martin Faro en Gwenn van der Velden

06 september 2015 – St. Janskerk
Olivier van Brakel, zoon van Marc van Brakel en Zolenka Hanusch

Onze hartelijke gelukwensen



Kerkelijke huwelijksinzegening

15 mei 2015 – Kapel Peerke Donders
Guido van Loon & Ria van Dal

1 augustus 2015 – St. Clemenskerk
Jan de Koning en Marijke Hanstede

Onze hartelijke gelukwensen



Gouden huwelijksjubileum

11 juli 2015 – St. Clemenskerk
Ad van de Griendt & Elly Tuerlings

Diamanten huwelijksjubileum

30 augustus 2015 – St. Antoniuskerk
Nono de Jongh & Lotte Verlinden

Onze hartelijke gelukwensen



Samen met familie en vrienden namen wij tijdens een uitvaartdienst afscheid van hen die door de dood uit ons midden zijn heengegaan:

15 mei 2015 – St. Antoniuskerk
Niek Verschure 99 jaar

18 mei 2015 – St. Antoniuskerk
Gerard van de Wiel 71 jaar

21 mei 2015 – Crematorium Maaslanden
Henk van Daalen 51 jaar

28 mei 2015 – St. Clemenskerk
Mientje Klijn – Steenberg 85 jaar

29 mei 2015 – St. Bartholomeus
Jo van Tilborgh – Langermans 83 jaar

29 mei 2015 – St. Clemenskerk
Nell van der Zande – Gommans 77 jaar

05 juni 2015 – St. Bartholomeus
Miet Langerwerf – de Groot 93 jaar

06 juni 2015 – St. Janskerk
Antoon van Nunen 89 jaar

18 juni 2015 – St. Antoniuskerk
Piet van de Wiel 87 jaar

27 juni 2015 – St. Janskerk
Pierre van Leuven 81 jaar

30 juni 2015 – St. Clemenskerk
Cor van Es 77 jaar

03 juli 2015 – St. Clemenskerk
Arie de Leijer 52 jaar

03 juli 2015 – St. Clemenskerk
Cor Trommelen – Geerts 86 jaar

07 juli 2015 – St. Janskerk
Corry van Hooij – van der Hoeven 85 jaar

08 juli 2015 – St. Clemenskerk
Jo Richters – Broeders 84 jaar

17 juli 2015 – St. Antoniuskerk
Jo van Delft 87 jaar

25 juli 2015 – St. Bavo te Raamsdonk
Cees van der Plas 88 jaar

03 augustus 2015 – St. Bartholomeuskerk
Marian Kamp – van den Born 91 jaar

10-08-2015 – St. Clemenskerk
Lies Strikkers – van Brunschot 88 jaar

Mogen zij rusten in vrede



Nieuwe (hulp)kosters van harte welkom!

“Al doende leert men”, zo luidt het gezegde. Ook het omgekeerde is echter waar: door meer te leren, ga je dingen beter doen en als je er meer van af weet, heb je er ook meer plezier in. Dat geldt ook voor de kosters in de parochie. Ze hebben een verantwoordelijke taak, waarbij heel wat komt kijken. Veel gelovigen, ook pastores, zijn afhankelijk van hun werkzaamheden bij de voorbereiding van vieringen en ondersteuning tijdens vieringen. Dan geeft het voldoening als je dat alles zodanig verricht dat het bijdraagt aan een goede en waardige liturgie, waardoor gelovigen zich aangesproken en geraakt voelen.

Opnieuw zijn er kosters die bij het diocesaan vormingscentrum hebben aangeklopt met de vraag om hen te helpen; opnieuw de cursus voor kosters aan te bieden. Het bisdom wil daar graag gehoor aan geven. De ‘cursus’ bestaat feitelijk uit vier taakmodules die onderdeel zijn van de diocesane pastorale cursus ‘Geloven in groei’ en in september zullen we de eerste module opnieuw aanbieden.

Vrijwilligers die onlangs met het kosterwerk zijn begonnen of willen gaan beginnen, maar ook kosters die al jarenlang als zodanig werkzaam zijn en behoefte hebben aan wat meer kennis van het kosterstak of inspiratie, zijn van harte welkom.

Aanmelden

Vóór 17 september 2015

Diocesaan Vormingscentrum 's-Hertogenbosch, Postbus 1070, 5200 BC 's-Hertogenbosch.

Tel.: 073-5232045 (secretariaat/mevr. Anja van der Els)

Bijdrage

Van de deelnemers (parochies) wordt een bijdrage van € 35,- per persoon gevraagd voor de vijf bijeenkomsten en het uitgereikte materiaal.

Cursusdata

Donderdag 24 september; 01 oktober;
08 oktober; 15 oktober; 22 oktober 2015,
telkens van 19.30 tot 22.00 uur.

 [De koster aan het werk](#)

Stichting Vrienden van Sint Jan de Doper

Geanimeerde jaarvergadering

Op 17 juni presenteerde de stichting in haar jaarvergadering de bereikte resultaten en toekomstplannen voor het komende jaar. In een boeiende lezing overtuigde de bekende historicus dr. Jan van Oudheusden alle aanwezigen dat onze Sint Jan een voor Nederland uniek monument is en dat het behoud ervan van belang is voor de hele regio. De aanwezigheid van onze burgemeester illustreerde dat het openhouden van deze kerk behalve door een groeiende groep enthousiaste parochianen en veel andere betrokken inwoners ook door het gemeentebestuur actief wordt ondersteund. Dankzij deze steun kon pastoor Dorssers de aanwezigen meedelen dat de parochie met de restauratie van het *kerkgebouw* begint. Voor de dringend nodige restauratie van de *toren* moet de stichting nog € 220.000 bijebrengen. Een van de mogelijkheden is dat u ons steunt met een eenmalige of meerjarige schenking op IBAN NL24 RABO 0150 82 90. Jaarlijks kunt u deze schenking opvoeren als gift bij uw belastingaangifte waardoor de fiscus meebetaalt en u meer aftrek geniet. Schenkingsformulieren vindt u op www.vriendensintjanwaalwijk.nl en bij alle uitgangen van de Sint Jan.

Concerten in de Sint Jan

Na de zomerpauze wordt de reeks uitvoeringen in de Sint Jan hervat op *zondag 6 september* om half drie met een optreden van het Bartholomeuskoor uit Waspik en de zanggroep Chapeau uit Srang-Capelle. Iedereen is welkom. De toegang is gratis. Op *zaterdag 3 oktober* om 20.00 uur wordt er een feestelijk concert georganiseerd door de Orgelkring, samen met de parochie en onze stichting. Medewerking verlenen het Heusdens Mannenkoor, Mariska Swinkels (piano), Jamie de Goei (orgel) en het duo Hannie en Mieke van Huijgevoort. Het concert duurt anderhalf uur en er is een koffie/thee pauze. Toegangsprijs € 10,-, scholieren € 5,-. Voor Vrienden van de Orgelkring is de toegang gratis.

Rondleidingen in de Sint Jan

Sinds kort bestaat de mogelijkheid om te worden rondgeleid in onze monumentale kerk. Mede dankzij de kennis en ervaring van de Waalwijkse historicus dr. Jan van Oudheusden en het mede met zijn hulp verzamelde informatiemateriaal hebben een tiental gidsen zich op hun rol als rondleider voorbereid. Hieronder een eerste balans na ongeveer drie maanden.

- Tot begin augustus werden al 11 rondleidingen voor 150 personen gehouden die zonder uitzondering zeer positief werden ontvangen. Daarnaast werden voor bepaalde doelgroepen rondleidingen verzorgd door het pastorale team, zoals voor middelbare scholieren. De vrijwillige (!) financiële bijdragen zijn een extra stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg.

- Voor de komende maanden zijn alweer 10 nieuwe rondleidingen gepland, waaronder vier tijdens de Open Monumentendag op 12 september (lees hierover elders in dit blad).

- Met het Uitpunt en het Schoenenmuseum zijn afspraken gemaakt om te komen tot samenwerking, die tot meer bekendheid met de rondleidingen bij toeristen en bezoekers aan Waalwijk zal leiden.

Wat opvalt, is dat de meeste groepen tot nu toe zijn samengesteld uit clubjes van families, vrienden, kennissen en collega's, die de rondleiding inpassen in een dagprogramma. Wellicht een tip voor u als lezer van het parochieblad.

Mocht u interesse hebben, dan is een verzoek per telefoon 0416-333531 of via het contactformulier op de site:

<http://www.sintjanwaalwijk.nl/contact/secretariaat/>

Nieuwe vrijwilligers blijven welkom

Sinds onze oproep in het vorige parochieblad hebben zich weer nieuwe vrijwilligers gemeld die meehelpen bij rondleidingen, het toezicht tijdens de open zaterdagmiddag en het onderhoud van de Sint Jan. Iedereen die, op welke manier dan ook, een helpende hand wil bieden is welkom. Formulieren waarmee u zich als vrijwilliger kunt aanmelden, liggen achter in de kerk. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met de coördinator Wim Smits, telefoon 0416-33 50 02 of via de site:

<http://vriendensintjanwaalwijk.nl/help-mee>